



**Zondag 24 maart 2024** – 6<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd /Palmarum (livestream en Kerkomroep)

6<sup>e</sup> zondag, Palmzondag.

Kijk om je heen of er iemand is die rechtvaardig is. De intocht van Jezus in Jeruzalem wijst de weg naar Golgotha, van verraad van Judas en naar de 12 apostelen. Het bloemstuk symboliseert nu Palmpasen. Rose bloemen. Ernaast een beursje met 30 geldstukken en 12 stenen, die staan voor de 12 apostelen.

Voorganger, ambtsdrager, lector, kosten en organist, worden vermeld in de liturgie van deze zondag.

### **WELKOM**

Van harte welkom bij deze viering. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Blijvend bent u ook welkom bij de uitzending van onze diensten via livestream en kerkomroep. Met een hartelijke groet! *De kerkenraad van de Bergkerk*

### **Collectes:**

De 1<sup>e</sup> collecte is de Diaconale collecte bestemd voor de wijkdiaconie

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk onder vermelding van: collecte 24 maart

De 2<sup>e</sup> collecte voor Kerk en pastoraat is bestemd voor de Protestantse kerk Missionair werk

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 24 maart

De 3<sup>e</sup> collecte is bestemd voor bijdrage erediens

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: 3<sup>e</sup> collecte

### **Toelichting 2<sup>e</sup> collecte Palmpasencollecte**

**Paasverhaal voor heel Nederland.** De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er meer verdieping aangeboden met een magazine en online. Meer lezen [kerkinactie.nl/collecterooster](http://kerkinactie.nl/collecterooster)

### **OMZIEN NAAR ELKAAR**

Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan:

-- pastoraal ouderling Aaltje Visser, [elsevis@hotmail.com](mailto:elsevis@hotmail.com) of 070 323 32 20

### **Mededeling omtrent beschikbaarheid predikant**

Ds. Zebregs zal de komende tijd even niet beschikbaar zijn voor de Bergkerk in verband met persoonlijke omstandigheden, ziekte in de familie. Voor pastorale zaken kunt u contact op nemen met de pastoraal contactpersoon. *Aaltje Visser*

## **Paasnummer Open Deur**

Op zondag 24 maart zijn er een beperkt aantal paasnummers van het blad Open Deur te verkrijgen. Tijdens het koffiedrinken kunt u terecht bij Margriet den Heijer.

## **Bezorging Bergkerkkrant**

De Bergkerkkrant wordt door veel lezers op prijs gesteld en gelezen. Maar er zijn ook veel ontvangers die de krant niet lezen en direct bij het oud papier leggen (of erger). Daarom willen we van de mensen bij wie de Bergkerkkrant bezorgd wordt, weten of de krant op prijs gesteld wordt, of de krant bezorgd moet blijven worden.

We willen het de meeste trouwe kerkbezoekers niet te moeilijk te maken (u leest de krant toch graag?). En we willen het aantal reacties voor ons behapbaar houden. Daarom krijgen alleen alle kerkleden jonger dan 70 jaar de komende tijd een geadresseerde brief bij de Bergkerkkrant met het verzoek te reageren. Niet iedereen krijgt de brief even snel, we doen het in een aantal stapjes.

De mensen ouder dan 69 jaar blijven sowieso de Bergkerkkrant ontvangen. Wilt u dat niet, bv omdat u de krant liever digitaal (van het scherm) leest, dan kunt u dit altijd bij de administrateur aangeven.

We hopen dat veel mensen de krant blijven lezen en dat er in de toekomst minder Bergkerkkranten ongelezen bij het oud papier belanden. Met vriendelijke groet, *Cees Kaas*

## **Kerkelijke bijdrage en belasting aangifte**

De afgelopen dagen werd ik door twee gemeenteleden benaderd over de kerkelijke bijdrage en hoe je deze bij de belasting aangifte kunt opgeven. Sinds enkele jaren heeft de belastingdienst dit een stuk ingewikkelder gemaakt. Uw kerkelijke bijdrage en ook uw gekochte collectebonnen kunt u opgeven bij de belastingdienst als gift. Bij het opgeven wordt gevraagd naar de (heel erg precieze) naam van de instelling of naar het RSIN nummer. Het RSIN van de Protestantse Kerk in Nederland is 8136 12809. Als u dit in het juiste vak invult, hoort direct ook de naam van de PKN te verschijnen. *Cees Kaas*

## **Diensten volgende week**

In de Stille week.

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag. Heilig Avondmaal

Aanvang 19.30 uur Voorganger: Ds. Olivier Elseman

Uitleg Liturgisch bloemstuk:

In de bol bloeien bloempjes als klokjes, oproep om dienaar te zijn. Een opgerolde handdoek ligt klaar voor de voetwassing.

Op Witte Donderdag gedenken we met een dienst van Schrift en Tafel de instelling van het avondmaal door Jezus op de dag voor zijn overlevering. Thema is de Zeven IK Ben Woorden van Jezus uit het Evangelie van Johannes. In die Woorden concretiseert Jezus de NAAM van God, die luidt JHWH – IK -BEN-ER. We vieren deze dienst het H. Avondmaal in kring vorm. Voorganger is ds. Olivier Elseman.

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag.

Aanvang 19.30 uur Voorganger: Ds. Olivier Elseman m.m.v. de cantorij

Uitleg Liturgisch bloemstuk Goede Vrijdag en Stille Zaterdag:

Het is duister en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar, het is net alsof we weer bij het begin van de 40 dagentijd zijn. Ook toen was het donker en zwart. Het kruis bij de bol roept zoveel vragen op. Wanhoop roept vragen op of er nog hoop is.

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus aan het Kruis. We doen dat dit jaar aan de hand van de Zeven Laatste Woorden van Jezus aan het Kruis. Zeven afscheidswaarden uit de vier Evangelien vertellen ons hoe Jezus zijn lijdensweg ging en zijn Kruis droeg. We overwegen die Zeven Woorden in woord en zang. Ziende op het kruis gedenken wij in gebed ook allen, wier leven vandaag een lijdensweg is. Voorganger is ds. Olivier Elseman. De cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele werkt aan de dienst mee.

Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag

**Geen dienst**

Zondag 31 maart 2024, Pasen

Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. Casper van Dongen m.m.v. de cantorij

1<sup>e</sup> collecte: bestemd voor de Buurt-en-Lukaskerk

2<sup>e</sup> collecte: bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat

3<sup>e</sup> collecte: bestemd voor bijdrage eredienst.

### **Wijkgroet**

Graag de mededelingen voor de Wijkgroet **vóór donderdag 22.00 uur** doorgeven aan beiden:

J. (Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: [ackooij@ziggo.nl](mailto:ackooij@ziggo.nl) en aan

M.A. (Ria) Schotte-Harkes, tel. 070-3257546 e-mail: [ria.schotte@online.nl](mailto:ria.schotte@online.nl) zodat wij alle twee op de hoogte zijn wat er in de volgende Wijkgroet opgenomen moet worden.

### **Uitzending**

U kunt onze diensten (live of op een later moment) meevieren via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West: [tiny.cc/DenHaag-West](https://tiny.cc/DenHaag-West) Ook kunt u de dienst beluisteren via Kerkomroep ([www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)) of via de app Kerkomroep). Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te vinden op de website [www.bergkerkdenhaag.org](http://www.bergkerkdenhaag.org)