



Het streaming-hokje



Als regelmatige kerkganger is het u vast al opgevallen, de persoon die achterin de kerk aan de geluidsknoppen draait, zit wat hoger. Tegen de tijd dat u dit leest, zit niet alleen de geluidspersoon wat

hoger, maar zit ook de streamingsman (waarom daar alleen mannen?) achter in de kerk. Om het zicht vanuit de kerkzaal op de dominee te verbeteren en de kabels voor in de kerk op te ruimen, zijn er nieuwe camera's aangeschaft en is er een hoop werk verzet waarbij de bekabeling van zowel geluid als voor het streamen is aangepast. Piet Lock, Pieter Tuinstra en Marinus van Kooij, dank hiervoor.

De nieuwe camera's worden op afstand bediend en via een speciale console geschakeld. Voortaan is de streamingsman achter in de kerk te vinden, naast de geluidsman.

Cees Kaas, 2e penningmeester



Uitnodiging Maaltijdavond

Ook in het nieuwe jaar kunt u maandelijks op de derde maandag van de maand in de Bergkerk genieten van een heerlijke met liefde gemaakte maaltijd. Op 15 januari zijn om 17 uur de deuren van de kerk open en is de toneelzaal gezellig ingericht om u te ontvangen. Om 17:30 uur gaan we eten en van te voren is er iets te drinken en te knabbelen. De kosten zijn acht euro. Als er dieetwensen zijn horen we dat graag. U kunt zich opgeven tot en met de donderdag voorafgaand aan de maaltijd bij Gerdie (070) 368 87 31 of 06 24 21 71 15 of per mail gerdievanderkolk@gmail.com. Vriendelijke groet van het Dinerteam.

Gerdie van der Kolk – Bongers

Van de kerkrentmeesters



de afgelopen jaren een vijf-jaars-toezegging gedaan hadden. Maar een aantal van die mensen is vergeten dat ze drie jaar geleden een vakje aangekruist hebben. Dus dit jaar toch maar weer naar iedereen?

Eén van de dingen waar we in 2023 mee moesten afrekenen, waren de torenhoge energieprijzen. De inkoop van de energie wordt door het kerkelijk bureau gezamenlijk gedaan voor alle Haagse protestantse kerken. Het energiecontract met de energieleverancier werd precies op het piekmoment in 2022 gesloten, zodat we gedurende 2023 een hoge prijs moesten betalen. Meer dan we vooraf hadden voorzien in onze begroting. Waar we in 2021 en 2022 ongeveer 15.000 euro kwijt waren aan gas en elektra, zal dat voor 2023 uitkomen op circa 50.000 euro, dus ruim drie keer zoveel. Vergelijkbaar met waar huishoudens mee te kampen hadden. Alleen konden

huishoudens proberen het verbruik binnen het energieplafond te houden. Ons verbruik is veel groter. Over het grootste deel moesten we ook echt die hoge prijs betalen. Gelukkig is de energieprijs weer gedaald, dus in 2024 zal de energie minder kosten, al zal het ook dan nog steeds meer zijn dan in de voorafgaande jaren. We gaan er vanuit dat we in 2024 een nieuwe wijkpredikant zijn of haar intrede doet, daarmee is in onze begroting rekening gehouden. De uitdaging is voor u en voor ons dat we als Protestantse Wijkgemeente Bergkerk genoeg geld bijbrengen om alle kosten te dragen die nodig zijn voor het instant houden van onze Wijkgemeente.

In de volgende Wijkkrant meer over de Actie Kerkbalans.

*Namens de kerkrentmeesters:
Cees Kaas*

Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op de Actie Kerkbalans, die in de tweede helft van januari start. Wie schrijft de brief, naar wie moet deze brief verzonden worden? In het bijna afgelopen jaar is de brief bijvoorbeeld niet naar de mensen verstuurd die in

Bedankt Wil Verheij!!



De kerkenraad hoorde dat Wil Verheij wil stoppen met haar medewerking aan de commissie van ontvangst en het schenken van koffie en thee na de kerkdienst. Het is niet zo verwonderlijk dat het te zwaar wordt, gezien haar leeftijd. Zij heeft bijna een mensenleven lang haar medewerking verleend aan veel kerkelijke activiteiten.

Toen ze in Bethel kerkte, zo'n zestig jaar geleden, werd haar gevraagd of ze mee wilde helpen bij het collecteren en later bij het koffieschenken. Daar is haar inzet voor de kerk begonnen.

Toen de kerkelijke indeling van Den Haag weer veranderde, behoorde zij bij de Bethlehemkerk. Ook daar werd ze lid van de commissie van ontvangst en de koffiedienst. Ze ging helpen bij de kledingbeurs in Eltheto. Iedere week uitzoeken en twee keer per jaar op de beurs staan. Later heeft ze ook nog wat jaren meegelopen bij de kledingbeurs van de Maranathakerk. Ze heeft meegedaan aan de twee musicals die de gemeenteleden van Bethel en de Bethlehemkerk hebben opgevoerd.

Met een groepje mensen van haar leeftijd organiseerde zij iedere maand een gezellige avond met zang, spelletjes en een maaltijd. Zij kookte dan voor zo'n tachtig mensen.

Ze ging mee naar de Pauluskerk en later de Bergkerk en ook daar deed ze haar 'kerkenwerk'. Ze heeft ook vele jaren in de cantonij gezongen.

Wij zijn Wil veel dank verschuldigd voor alles wat ze in de loop der jaren voor de kerk heeft gedaan. Wij hopen dat we haar nog een poos in de kerk tegenkomen, zowel in de diensten als bij de kerkelijke activiteiten.

Ineke Ammeraal

Gesprekskring Bergkerk

Op dinsdag 16 januari bent u vanaf 14.45 uur van harte welkom voor de maandelijkse gesprekskring in de Bergkerk. Om 15 uur starten we met welkom, kort delen wat ons bezighoudt en gebed. Daarna lezen we Matteüs 6, verzen 25 t/m 34 (NBV 21) en praten daarover. Na een pauze lezen we het verhaal 'De meditatie van de koning'. Ook daarover gaan we in gesprek. We sluiten rond 16.15 uur af met het gedicht 'Voor onderweg' van Nico Vlaming. U kunt mij mailen als u de teksten en gespreksvragen vooraf wil ontvangen.

De volgende gesprekskring is dinsdagmiddag 13 februari 15 uur.

Ds. Marjan Zebregs

Brochure 'Bethel jubileert' gezocht

In 1946 verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Bethelkapel in de Thomas Schwenckestraat de brochure 'Bethel jubileert'. Bij het ordenen van het archief van de Bethelkapel is een onvolledige kopie van deze publicatie aangetroffen. De omslag en de eerste 13 pagina's ontbreken.

Wij zouden graag een origineel exemplaar van deze brochure aan de collectie willen toevoegen.

Lezers van de Bergkerkkrant die de brochure 'Bethel jubileert' bezitten en deze voor het archief willen afstaan kunnen contact opnemen met ondergetekende via (070) 325 13 10 of hvanspanning@ziggo.nl

Hans van Spanning

archivaris Protestantse Gemeente Den Haag



Tijdens de gedachtenisdienst op zondag 26 november in de Bergkerk werd er voor elk ontvallen gemeentelid een kaars ontstoken. Vervolgens konden ook alle aanwezige gemeenteleden voor iemand een kaarsje branden.

Op deze plek treft u regelmatig de column aan die wordt verzorgd door het pastorale team. Door inkrimping van het pastorale team lukt dat niet meer maandelijks. Deze keer een column van Marjan Zebregs..

Een nieuw begin

Eerste Advent is het begin van het kerkelijk jaar.

Kerstmis is een nieuw begin, omdat Gods Zoon Jezus geboren is.

Nieuwjaarsdag is het begin van een nieuw kalenderjaar.

Pasen is een nieuw begin, dankzij de opstanding van Jezus Christus.

Pinksteren is het begin van de kerk met de uitstorting van de heilige Geest.

Elke zondag gaan de kerkgangers met de zegen van God de wereld in, de nieuwe week in.

Elke dag mogen we opnieuw beginnen, omdat Jezus ons bevrijd heeft.

En dan vieren we in de Protestantse Kerk soms ook in september Startzondag.

Is een nieuw begin zo belangrijk? Ja! Want een nieuw begin is een kans op nieuwe inzichten, op nieuwe ervaringen en op nieuwe ontmoetingen. Uiteraard met behoud van het goede, dat we eerder hebben ontwikkeld, onderhouden of ontdekt.

Een nieuw begin is het afdoen van figuurlijke oogkleppen; je eigen tunnelvisie erkennen en herkennen en daar afstand van nemen; en ook afscheid nemen van het gevoel 'het zal mijn tijd wel duren'.

De derde maandag van januari heeft de naam gekregen 'Blue Monday', de meest depressieve dag van het jaar. Er is weinig daglicht. De goede voornemens van Oud & Nieuw zijn mislukt. De kerstvakantie is achter de rug en de volgende vakantie is nog niet aanstaande en misschien nog meer redenen. Maar die wereldlijke dingen doen geen recht aan de ernstige ziekte van depressiviteit.

Ik houd niet van 'Blue Monday', en ook niet van 'Black Friday', die de kooplust aanwakkert met de suggestie dat geluk iets te maken heeft met aankopen doen.

Ik houd wel van mensen en organisaties die in januari uitdelen.

En ik houd van de Week van gebed voor eenheid van christenen in de derde week van januari.

Ik wens u ook een goed nieuw begin vanuit het vertrouwen dat God u kent en doorgrondt en dat u bij God uzelf kunt zijn, ongeacht leeftijd, gezondheid of wat dan ook.

Ik wens u vreugde door bijvoorbeeld fotoalbums bekijken, herinneringen ophalen, boeken lezen, luisteren naar muziek en wandelen.

Ik wens u inspirerende ontmoetingen bij u thuis, in uw kerkelijk huis en elders.

Waar, hoe en wanneer ook, ik wens u een goed nieuw begin!

Ds. Marjan Zebregs

Lekkerste kruidnootjes

Tijdens de TeenTime-avond op vrijdag 24 november gingen elf tieners zelf kruidnootjes maken en niet alleen kruidnootjes... Deze TeenTime stond dus in het teken van Sinterklaas. Per twee tieners werd er zelf, met behulp van een pakje, deeg gemaakt. En er werden kruidnoten gevormd in alle vormen en maten. Vervolgens werden ze afgebakken en voordat TeenTime voorbij was waren alle kruidnoten al opgegeten. Kortom, het was weer ouderwets gezellig.

Jeroen van der Kooij



Repair Café: lees eerst de handleiding

De reparateurs van het Repair Café zeiden het meer dan eens in Buurt-en-kerkhuis Bethel: lees eerst de handleiding als iets het niet (meer) doet. Grote kans dat je er dan nog niet uitkomt, voegden ze er meteen aan toe. Want veel handleidingen zijn in het Engels. En dan is de kans heel groot dat het Chinees-Engels is: een weliswaar boeiende maar doorgaans onbegrijpelijke taal. Die binnenkort wel op de lijst van bedreigde talen komt nu kunstmatige intelligentie zoveel beter weet welke woorden uit het woordenboek het meest van toepassing zijn op het beschreven apparaat.



Voorals electronica laat zich niet goed repareren.

Veel van die apparaten doen het niet meer omdat er elektronica in zit die het heeft begeven, leerde een ochtendje Repair Café. Dan kan de gebruiker ook met een goede Nederlandse handleiding niet veel meer doen dan inleveren bij een deskundige in de hoop dat die raad weet. Vaak weet die de oorzaak van het niet meer doen op te sporen, maar kan het niet hersteld. Omdat het kapotte onderdeel niet meer te krijgen is of omdat particulieren het niet meekrijgen van de leverancier of omdat je er meteen dozen vol van moet aanschaffen. Dan maar nieuw kopen, al was dat nu net niet de bedoeling. Want het apparaat deed het altijd goed; dan is het toch zonde dat het vanwege een kleinigheid in een container belandt?

Dan zo'n ouderwetse elektrische koffiezetter of een broodrooster met een knop voor aan en uit en verder weinig erin dat kapot kan gaan, klonk het in Buurt-en-kerkhuis Bethel. Zo'n apparaat blijft het doen, wisten de deskundigen. Ook als dat niet meer moet omdat ze bijvoorbeeld te heet worden en in het gunstigste geval een schroeiplek achterlaten. Ze hadden ook verhalen paraat waarin de brandweer eraan te pas moest komen. Bijvoorbeeld omdat een stopcontactje van een kookapparaat niet tegen warmte blijkt te kunnen en geleidelijk aan wegsmelt, waarna de aangesloten draden losraken en vonken veroorzaken. Bijna een garantie op brand!

Als je, om nog even door te gaan op dat kookapparaat, een nieuw stopcontactje weet te vinden, kun je er weer een hele tijd mee vooruit. Maar dan moet je het wel kunnen vervangen. Bij veel apparaten lukt dat alleen maar met zulk speciaal gereedschap dat zelfs de vakhandel het niet kan leveren. Dan moet je ermee naar de fabrikant en die rekent niet zelden zulke hoge herstellprijzen dat je van het bedrag dat op de nota komt een nieuw én een reserve-apparaat kan kopen. Maar goed dat de wetgever dat op termijn allemaal anders wil zien, klonk het. Een schrale troost voor wie onverrichter zake weer naar huis moet met een apparaat dat het nog steeds niet doet.

Jean Quist

Vogelwijk Concert

Op zondag 7 januari geven Lydia Schaap-zang, Jürgen Rodemeier-viool en Erik Huele-piano een concert. Zij brengen liederen en klassieke werken van Hildegard von Bingen, Arvo Pärt (Spiegel im Spiegel), Satie, Bach en Huele ten gehore.

Dit concert vindt plaats op zondag 7 januari om 15 uur in Zaalteje St Albaanskerk aan de Rietzangerlaan 2. De entree bedraagt twintig euro (tien euro voor minima). Reserveren kan via annette@uelenspieghel.nl

Annette Langerhorst



'Songs Without Words'

In de BethelMuziekMatinee van zondag 21 januari 2024 brengen Irma Kort (hoboïste bij het Nederlands Blazersensemble) en Marrit van der Weij (componiste en pianiste) een afwisselend programma ten gehore: 'Songs without Words'. Ze spelen een bijzondere mix van composities uit verschillende stijlen, eigen composities en improvisaties.

U bent van harte welkom.

Datum: 21 januari 2024, plaats: Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, aanvang: 15:00 uur, kosten: vrijwillige bijdrage.

Klaas Bruins

Actie Kerkbalans
50 Jaar kerkbalans.nl
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Wij gedenken

Johannes van der Harst
(Voorburg, 11 april 1922 - Den Haag, 2 november 2023)

Op donderdag 2 november overleed Johannes van der Harst. Hij werd 101 jaar. Johannes verloor jong zijn moeder en groeide op in Ommen en Assen. Ging studeren in Delft en kwam te werken bij Shell in Den Haag. Daar trouwde hij en bleef hij zijn verdere leven wonen.

Kerkelijk en maatschappelijk was Johannes van der Harst zeer betrokken. In het geloof zocht hij ook zijn eigen weg en verdiepte zich in de procesfilosofie en -theologie. Graagging hij het gesprek met predikanten aan en was daarin op een positieve manier kritisch. Godsdienst was voor hem ook vooral mensendienst. Hij was een hartelijk en opgewekt mens, begiftigd met een groot gevoel voor humor. Hij zette zich jarenlang in voor de vredesbeweging en was ook gedurende lange jaren actief betrokken bij de kerkelijke contacten Den Haag-Warschau. Ook in het actievoeren bleef hij de opgewekte mens die hij was. Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen genoot hij van het goede leven en contact met mensen. Ook op sportgebied was hij volop actief: zeilen en skiën deed hij met veel plezier en tot op hoge leeftijd was hij te vinden op de tennisbaan. De laatste jaren woonde hij in Maison Gaspard de Coligny. De eerste periode nog samen met zijn vrouw Sjoerd en later alleen. Tot op het laatst bleef hij een mens met interesse voor de mensen en de wereld om hem heen. Op vrijdag 10 november vond de begrafenis plaats op Oud Eik en Duinen. Wij gedenken hem als een opgewekt mens en een bemoedigend en stimulerend gemeentelid.

Olivier Elseman

Martina (Tiny) Bal-Spaans

Op Gedachteniszondag, 26 november 2023, overleed Martina Bal-Spaans vredig in haar eigen huis. Tiny is 91 jaar geworden.

Tiny werd geboren in een Schevenings gezin als de tiende van elf kinderen. Als kind maakte Tiny de Tweede Wereldoorlog mee. Ze verloor jong haar vader. Tiny leerde Simon Bal kennen. Op 17 december 1952 bevestigden ze hun huwelijk voor Gods aangezicht in de Pniëlkerk in Scheveningen. Simon en Tiny kregen als trouwtekst mee: 'Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken' (Spreuken 3:6 NBG 1951). Die Bijbeltekst stond op een houten bord dat in de slaapkamer hing. Deze tekst stond boven de rouwkaart van Tiny en was de Bijbeltekst ter overdenking voorafgaand aan haar begrafenis.

Tiny en Simon kregen vier kinderen: Truus, Martin, Cees en Marianne. Daarna volgden vier echtgenoten. Tiny werd gezegend met zeven kleinkinderen en hun echtgenoten en zeven achterkleinkinderen. Op 15 mei 2009 overleed Simon Bal.

Tiny vond in haar geloof en met haar levenshouding kracht om met dit grote verdriet om te gaan.

In de Dankdienst voor het leven van Tiny Bal vertelden dochters Truus en Marianne en kleindochter Nancy dat het altijd fijn was om bij (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder op bezoek te komen. Tiny was een enthousiaste vrouw, die tot het laatst hield van een spelletje en samen dingen doen. Ook met haar jongere zus Clara, de enig andere nog levende van de tien broers en zussen, ging ze regelmatig wat leuks doen.

Op vrijdagmiddag 1 december was de Dankdienst voor het leven van Martina Bal-Spaans. Een Dankdienst, omdat op de rouwkaart stond: 'Verdrietig, maar dankbaar, dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben en dankbaar voor de zorg en liefde, waarmee zij ons omringde'.

Naast de dank, is er het verdriet van het afscheid van een geliefde, unieke vrouw. Dat bleek ook uit de aanwezigheid van zovelen bij de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 12 in Den Haag.

We bidden voor de naaste familie, en voor allen die Martina Bal-Spaans missen, om de liefdevolle, troostrijke nabijheid van God en mensen.

Ds. Marjan Zebregs



Erediensten Bergkerk januari 2024

aanvang 10.00 uur tenzij anders vermeld

Zondag	voorgangers	Bijzonderheden
01 januari 2024	GEEN DIENST	Nieuwjaarsdag (maandag)
07 januari 2024	Ds. Casper van Dongen	1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer v.a. 10 uur Nieuwjaarwensen, dienst 10.30 uur
14 januari	Ds. Marjan Zebregs, Wateringen	2e zondag na Epifanie / m.m.v. cantorij
21 januari	Diaken Paul Kuhlmann en ds. Olivier Elseman	3e zondag na Epifanie / Oecumenische dienst in H. Familiekerk 10.30 uur/m.m.v. cantorij
28 januari	Ds. Casper van Dongen	4e zondag na Epifanie / Septuagesima
04 februari	Ds. Olivier Elseman	5e zondag na Epifanie / Sexagesima

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u in de kerk zelf meevieren! De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep. De diensten in de Bergkerk zijn eveneens te horen en te zien via ons eigen Youtube-kanaal. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen, of tik dit webadres in: tiny.cc/DenHaag-West.

Leesrooster januari 2024

	Oude Testament	Epistellezingen	Evangelielezingen
01 januari	Numeri 6: 22-27	Handelingen 4: 8-12	Lucas 2: 21
07 januari	Jesaja 55: 1-11	Handelingen 19: 1-7	Marcus 1: 1-11 (13)
14 januari	Jesaja 62: 1-5	Romeinen 4: 19-25	Johannes (1: 29-2): 1-11
21 januari	1 Samuël 3: 1-10 (18)	1 Korintiërs 6: 11b-14	Marcus 1: 14-20
28 januari	Deuteronomium 18: 15-20	1 Korintiërs 8: 1b-13	Marcus 1: 21-28

Ter Overweging

Tijdens de begrafenis van ons gemeentelid Johannes van der Harst werd 'zijn' geloofsbelijdenis gelezen. Hierin verwoordde hij op eigen wijze wat voor hem de kernpunten van het geloof zijn.

Ter gedachtenis aan hem drukken wij hieronder de tekst af ter overweging van onszelf.

Kunt u zich er in vinden of roept deze belijdenis vragen bij u op en zou u zaken anders formuleren of mist u zaken? Reageer naar de redactie. In een van de volgende nummers gaan wij dan in op die reacties.

Olivier Elseman

Geloofsbelijdenis Johannes van der Harst

Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij beseffen.

Ook zijn er vrome wensen en al zijn die misschien nergens op gebaseerd, ik wil geloven in die wensen. Die wensen zijn de idealen, waar ik me voor wil inzetten.

Ik wil geloven dat we op weg zijn naar een betere wereld.

Ik geloof dat de mensen van goede wil in de meerderheid zijn en dat zij uiteindelijk tot hun recht zullen komen.

Ik geloof in positief denken op zich.

Ook omdat dat mijn gezondheid ten goede komt.

Ik geloof dat mensen in elkaar een glimp van God kunnen opvangen en daardoor gelukkig kunnen worden.

Ik geloof dat aandacht voor de medemens en voor andere schepselen essentieel is voor het eigen geluk en dat van anderen.

Ik geloof dat de aarde de beste is van de "mogelijke" aarden, want aarden zonder weeffouten als ziekten, natuurrampen en menselijk falen zijn onmogelijk.

Ik geloof niet in een almachtige God, omdat de mens een vrije wil heeft en ook veel kapot kan maken op aarde.

Ik geloof dat het ongeoorloofd is, dat wij zó omgaan met deze aarde dat zij op den duur slechter bewoonbaar is voor de hele aardse natuur, zoals de regenwouden en de zeeën, de dieren en de planten.

Ik geloof in de opdracht van ieder mens om ellende als ziekte en pijn, terrorisme en oorlog te bestrijden voor zover dat in zijn macht ligt.

Ik geloof dat iedereen kritisch en afwijzend moet staan tegenover elke fundamentalistische godsdienst en ideologie.

Ik geloof dat God gebeurt in alles in ons heelal en ook in onszelf.

Ik geloof dat God ons linkt naar de idealen van gerechtigheid en liefde.

Ik geloof in het recht doen aan alle schepselen en in eerbied met hen omgaan.

Ik geloof dat Jezus een profeet is geweest die een inspiratiebron is voor mensen van goede wil. In de drie-eenheid is God tot ideale mens geworden.

Ik geloof dat alles wat waardevol is, bij God zal blijven voortbestaan na onze dood.

Dat kan men eeuwig leven noemen.

Bedankje

De kinderen van mw. Bal-Spaans hebben na de Dankdienst voor het leven van hun moeder een royale gift gedaan aan de Bergkerk. De kerkenraad van de Bergkerk dankt hen hiervoor hartelijk.

Ds. Marjan Zebregs

Met dank verantwoord

Na de afscheidsdienst van Petrus Johannes Kafiar ontving ds. Marjan Zebregs een envelop met inhoud van mevrouw Kafiar. De kerkenraad heeft het ontvangen geldbedrag bestemd voor een project van Kerk in Actie in Papoea.

Met hartelijke groet!

Marjan Zebregs

Colofon

BergkerkKrant
Bergkerk – Buurt-en-kerkhuis
Bethel

Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06 51 69 84 80
Martha Michielsen
Jean Quist
wijkkrantdhw@gmail.com

Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. (070) 365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. (070) 318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Drukkerij Van de Sande

Firma A. H. Kerkhof & Zn
Uitvaartzorg sinds 1892

Dienstverlening op maat door uitvoering van:
• levensbeschouwings- en geloofsgebruiken en individuele wensen

Vrije keuze:

- begraafplaats of crematorium
- kerk, aula of locatie voor dienst/samenkomst
- plaats van opbaring

Thuisopbaring volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen

Uitvaartcentrum naar uw keuze met ons advies

Voorzorg: wensformulier / codicil / adviesgesprek / kostenbegroting n.a.v. uw wensen

Groot Hertoginnelaan 227
2517 ET 's-Gravenhage
070 345 16 76

firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

*Zorgvuldige aandacht en professionaliteit,
al vier generaties een familietraditie*

KidsTime-middagen

Spelletjes KidsTime 8 november

Buiten kwam de regen met bakken uit de hemel en binnen was het knus en gezellig. Een groepje dappere kinderen had het slechte weer getrotseerd en was naar de KidsTime-middag op woensdag 8 november gekomen. Na het bekende welkomstdrankje en snoepje gingen de kinderen spelletjes doen in de grote zaal, zoals trefbal en flessenvoetbal.

Het spelen werd onderbroken voor het diner. Op het menu stonden heel veel broodjes hamburger of kipcorn en een danootje als toetje. Na het eten was er nog even tijd voor verstoppertje in de heel donkere grote zaal. Kortom: er waren dit keer weinig kinderen maar het was wel heel leuk en gezellig.



Sintknutsels, 25 november

Buiten donker en nat, binnen warm en gezellig. Sinterklaastijd, met snoepgoed op tafel, lekker knutselen. Een Sinterklaaslied kleuren, Picasso-Sinterklaas-schilderij verven of een stoomboot maken. Keuze genoeg om lekker creatief bezig te zijn tijdens de KidsTime-middag op 24 november in 't Valkennest. Daarna werd er gezamenlijk gegeten in de huiskamer van Buurt-en-kerkhuis Bethel. Dit keer wraps en vla met mandarijntjes, kruidnootjes en slagroom toe.

Nelleke van Kooij-Tanja



Vooraankondiging Uitwisselingsconcert

Schrijft u de datum in uw agenda? Op zondag 11 februari om 15 uur bent u welkom bij het Uitwisselingsconcert met Gran Canaria. Sebastián Gil komt naar Nederland. Sebastián speelt trompet. Samen met mij op het Kloporgel hopen we u een

mooi concert te bieden in de Bergkerk.

Dit concert vangt aan om 15 uur. De toegang bedraagt tien euro, inclusief hapje en drankje.

Warner Fokkens



Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk



Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Predikant

Ambulant predikant
Ds. Marjan Zebregs
marjan.zebregs@xs4all.nl
Tel. 06 28 10 33 71

Pastoraat

Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Voorzitter kerkenraad

Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Scriba

Ineke Rog
ineke.ammeraal@gmail.com

Diaconie

Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92
wjh@wxs.nl

Contactpersoon

'Omzien naar elkaar'
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20

Organist

Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor

Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Autodienst

Klaar en Ineke Rog
Klaar 06 19 07 41 09
Ineke 06 44 24 60 45
kirog638@gmail.com

Jeugdwerk

www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Secretaris: Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk
Marinus Van Kooij

Koster en zaalverhuur

Vacant
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk2018@gmail.com

Ledenadministratie

Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Kerkrentmeester

Penningmeesters:
Willem-Jan Huijssoon en Cees Kaas
penningmeesterbergkerk@gmail.nl
(070) 345 61 53

**Kopij voor het
februari-nummer
uiterlijk op 8 januari
zenden aan:
wijkkrantdhw@gmail.com**

Bankrekeningnummers

Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50
Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk (voor collectebonnen en
giften wijkwerk)

NL38 RABO 0373 7207 77
Protestantse Gemeente Den Haag
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75
Diaconie Bergkerk



Buurt-en-kerkhuis Bethel

Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel
Den Haag

Coördinator

Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder

Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Bankrekening

NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v.
Stek, stichting voor Stad en Kerk,
omschrijving 'Bethel'

Agenda januari 2024

Zo 7	15 u	Vogelwijkconcert, St Albaanskerk
Wo 10	17 u	KidsTime-middag, 't Valkennest
Zo 14	11.30 u	Koffieconcert Warner Fokkens op Kloporgel, Bergkerk
Ma 15	17 u	Maaltijdavond Bergkerk
Di 16	14.45 u	Gesprekskring Bergkerk
Do 18	20 u	Kerkenraadsvergadering
Zo 21	15 u	BethelMuziekMatinee, Songs without Words
Vr 26	20 u	TeenTime-avond, 't Valkennest
Za 27	17 u	KidsTime-middag, 't Valkennest

Vaste activiteiten

Bethel (zie ook betheldenhaag.nl)

Open huiskamer	elke ma 15-17 u en elke do 9.30-11.30 u
Open kapel	elke ma 16-19.30 u
Avondgebed	elke ma 19.30-20.15 u
Maaltijden	elke di en elke 2 ^e en 4 ^e do van de maand, 18 u

Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)

Samen eten	elke 3 ^e ma van de maand 17.30-18.30 u
Rondje koffie	elke do 10.30-11.45 u
Gesprekskring	elke maand op dinsdag 15.00-16.30 u

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in waardes van €0,50, €1, €2,50 en €5. Per vel van 20 stuks €10, €20, €50 en €100. Ze kunnen worden besteld door het juiste bedrag over te maken naar bankrekening NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van collectebonnen, de waarde en het aantal velletjes. Binnen veertien dagen zullen de bonnen in een gesloten enveloppe in de kerk aanwezig zijn (bij Cees Kaas, de koster of commissie van ontvangst).

Cees Kaas

MELKHANDEL HABETS

Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw Vogelwijk en omgeving.

Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03



Gediplomeerd **PEDICURE**

A.J. van Kempen-Jol

Patrijslaan 3, Den Haag Tel. 070 - 3106190

Wijkbus Segbroek

Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek.

De wijkbus rijdt iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken nieuwe klanten!

Ook zoeken we dringend vrijwilligers om 1 dagdeel per week te chaufferen.

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070 van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.

Adres: Escamplaan 61F (Escampade)

www.joostfvanvliet.nl



Joost f van Vliet
makelaars o.g.

Distelvinkenplein 9 | Tel 070 365 00 00 | info@jfvliet.nl
2566 GH Den Haag | Fax 070 363 06 72 | www.joostfvanvliet.nl

