



Wijkkrant van Protestantse Wijkgemeente Bergkerk – Buurt-en-kerkhuis Bethel

## Kribbelichtjestocht voor alle leeftijden

Op Kerstavond, zondag 24 december, is er vanuit de Bergkerk in de vroege avond een kribbelichtjestocht bestemd voor kinderen en hun ouders. Begin- en eindpunt is de Bergkerk Daal en Bergselaan 50a.

Kinderen die meedoen krijgen bij het beginpunt een lampion. Als ze op pad gaan, volgen ze het licht en zodoende komen ze bij zeven bekende scènes uit het kerstverhaal. Acteurs spelen de scènes en engelen wijzen de weg. De kinderen zien onder andere de herders in het veld, de wijzen uit het Oosten, koning Herodes, een Romeinse Centurion, en uiteindelijk volgens ze 'het sterrenpad' en komen ze bij Jozef en Maria en het pasgeboren kind. Inmiddels hebben ze het hele kerstverhaal beleefd. Bij het eindpunt is er een traktatie: kerstkransjes, (warme) chocolademelk en



worden er kerstliedjes gezongen in de kerkzaal.

Aanmelden voor de 'kribbelichtjestocht' is niet nodig. Deelname is gratis. Wie wil meelopen, kan op 24 december vanaf 18:30 uur tot uiterlijk 19 uur terecht bij de Bergkerk. Ook als het heel slecht weer is gaat de tocht

door, maar dan in en rond de kerk. De tocht duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.

Graag tot ziens: de voorbereidingsgroep leiding kindernevendiensten Bergkerk en Maranathakerk.

*Nelleke van Kooij-Tanja*

## Uit de kerkenraad

Op donderdag 26 oktober is de kerkenraad bijeengekomen om de zaken rond de Bergkerk te bespreken. Ds. Marjan Zebregs opende de vergadering met gebed en Margriet den Heijer las Psalm 121 uit de Schaduw van de Psalmen van Hans Bouman. De notulen van de vergadering op 14 september werden, op een paar kleine punten na, overgenomen.

De kerkenraad gaf de kindernevendienst toestemming om verder te gaan met hun advent- en kerstproject. Samen met de kinderen van de Maranathakerk zal het project op 24 december worden afgesloten met een lichtjestocht rond de Bergkerk. Daarna met elkaar zingen in de Bergkerk en iets lekkers eten en drinken. De adventsviering voor de gemeente zal gehouden worden op vrijdagmiddag om 15 uur in de Bergkerk.

Verder is besloten om de gemeenteleden die in onze wijk komen wonen te bezoeken. Het idee is om in iedere kerkenraadsvergadering vast te stellen om hoeveel personen/gezinnen het gaat. Gerdie van der Kolk biedt aan om dat te doen, zo nodig zal het onder de kerkenraadsleden worden verdeeld.

De kerkenraad heeft vastgesteld dat het nodig is om de diaconie te versterken. Er zullen wat mensen benaderd worden. Indien u dit leest en u denkt: daar wil ik meer over weten, neemt u dan contact op met een van onze kerkenraadsleden.

De vergaderdata voor de vergaderingen in het eerste kwartaal van 2024 hebben wij vastgesteld op:

18 januari, 29 februari, 11 april en 23 mei 2024

*Ineke Ammeraal*

## Gesprekskring Bergkerk

Sinds eind augustus kent de Bergkerk een maandelijkse gesprekskring. Deze is op dinsdagmiddag om 15 uur, met inloop een kwartier van te voren. We beginnen met (kort) delen wat ons op dat moment bezig houdt. Daarna bidden we, waarin meeklinkt wat we elkaar verteld hebben. Vervolgens lezen we een stukje uit de Bijbel in de meest recente vertaling (NBV21). Dan begint het gesprek aan de hand van een aantal vragen.

Na een tweede kopje koffie of thee gaan we verder met een verhaal uit het boek 'Woorden en verhalen, die er toe doen' onder redactie van Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas. Ook over die tekst zijn gespreksvragen voorbereid. Rond 16.15 uur sluiten we af met een liedtekst of een gedicht of gebed uit het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'.

Iedere gesprekskring staat op zichzelf. Dus als u een keer verhinderd bent, of als u voor de eerste keer komt, het is allemaal goed. Aanmelden van tevoren is niet nodig. Als u vooraf de teksten en vragen wilt ontvangen, dan kan ik ze naar u mailen of op een andere manier zorgen dat u die informatie krijgt.

De eerstvolgende keer is dinsdag 28 november en de volgende 19 december.

*Ds. Marjan Zebregs*

## Uitnodiging in de Adventstijd



Van harte nodigen wij u uit om op vrijdagmiddag 15 december van 15 uur tot en met 17 uur een viering mee te beleven met medewerking van de cantorij. Er wordt een high tea verzorgd en er is een creatief moment. Er zullen mooie traditionele kerstliederen ten gehore gebracht worden op piano en orgel waar we allemaal uit volle borst kunnen meezingen. U kunt zich opgeven via een lijst die in de kerk klaar ligt en via 070 368 87 31 of 06 24 21 71 15 of gerdi.vanderkolk@mail.com of via Anje Broekman 070 361 62 74 of 06 40 21 23 62. Tot ziens op 15 december. Vriendelijke groet van het Advent Team.

*Gerdie van der Kolk – Bongers*

## Geen Maaltijd

In de maand december is er geen maaltijdavond in de Bergkerk. In het nieuwe jaar bent u weer van harte welkom.

*Gerdie van der Kolk*

## Schoonmaakactie



Op initiatief van de werkgroep Groene Kerk waren er zaterdag 28 oktober acht vrijwilligers actief om de boomspiegels voor de kerk en de straten en paden in de buurt van de Bergkerk op te schonen. Vijf mensen gingen met grijpers en vuilniszakken de buurt in (waaronder ook de bosjes van Pex) om ontsierend afval op te ruimen. Heel veel sigarettenpeuken, plastic, enkele blikjes, een onderbroek maar ook een kinderparaplu werden van de straat verwijderd. De drie andere mensen haalden het onkruid bij de boomspiegels voor de kerk weg en plantten in de boomspiegels nog meer narcissenbollen. Dat moet komend voorjaar een waar lentefeest worden.

De weersverwachting was niet best, maar uiteindelijk heeft het tijdens onze anderhalf uur durende actie maar een klein beetje geregend. Met koffie en koek vooraf en achteraf kijken we terug op een zinvolle activiteit. Wordt volgend jaar herhaald.

*Cees Kaas*

Op zaterdag 28 oktober gingen we met een groepje fanatieke vrijwilligers rommel opruimen rond de Bergkerk. We begonnen met een kopje koffie (of thee), kregen van Margriet de juiste vuilniszakken, handschoenen en er waren ook voldoende grijpers.

Een ieder ging, door het hondenweer, want het regende ook nog, naar zijn route. Ik pakte de bosjes van Pex, vond daar heel veel plastic (snoeppapier, tjes), glas, blik, twee ballen, een kinderparaplu en zelfs een mogelijk gouden oorbel.... en oja, ik kreeg heel veel complimenten van mede regentrotseerders.

Hierbij een foto van de troep die ik verzamelde; de voetbal ging mee naar huis.



Op deze plek treft u de column aan die wordt verzorgd door het pastorale team. Door inkrimping van het pastorale team lukt dat niet meer maandelijks. Deze keer een column van Olivier Elseman.

## Hoop en vertrouwen

December is de maand van verwachting: we zien uit naar de komst van de Messias en zijn Rijk van vrede, liefde en recht. Die verwachting voedt onze hoop op een toekomst van vrede en vindt zijn grond in vertrouwen op God en in het verhaal over God en mensen. Het verhaal dat vertelt dat het God gaat om bevrijding, gerechtigheid en vrede onder mensen op aarde. Het verhaal dat ons vertelt dat in Jezus van Nazareth Gods woord vlees/mens werd: Gods liefde in levende lijve, zijn genade in eigen persoon en de belichaming van zijn gerechtigheid. Dát verhaal en die mens van God scheidt niet alleen verwachting, het geeft ons vertrouwen en hoop.

Maar dat vertrouwen en die hoop wordt van alle kanten aangevochten in een wereld waarin geweld en terreur, onrecht en onmenselijkheid aan de orde van de dag zijn. We leven in een wereld waarin ook honger, armoede en ellende het leven van mensen tot een lijdensweg maakt. Het in de verhalen verkondigde Rijk lijkt in onze dagen helemaal achter de horizon te verdwijnen.

Dagelijks - ik schrijf dit begin november - worden we geconfronteerd met verschrikkelijke beelden van geweld in Israël en Gaza en in Oekraïne. Dagelijks vallen daar vele onschuldige slachtoffers. En dat gebeurt ook op vele plaatsen elders in de wereld, die niet in het nieuws komen.

Al deze beelden overschaduwen onze hoop en vertrouwen en temperen onze verwachting. En als we niet oppassen worden we cynische mensen, die de hoop opgeven en geen enkel vertrouwen meer hebben in mensen en in de kracht van Gods Woord in mensen. En waar mensen hoop en vertrouwen opgeven, liggen nihilisme en onverschilligheid op de loer en zakt de wereld verder weg in het moeras van onmenselijkheid.

Het is van levensbelang om in de wereld niet in vertwijfeling te verzinken, maar om de hoop en het vertrouwen hoog te houden. En daarin heeft de kerk een belangrijke taak. In woord én daad, in woorden, die mensen bemoedigen om vanuit hoop en vertrouwen te leven. Filippijnse Christenen brachten dit al zo'n vijftig jaar geleden onder woorden in een geloofsbelijdenis. Een belijdenis om te doen.

*Het is niet waar  
dat deze wereld en zijn bewoners gedoemd zijn  
te sterven en verloren te gaan.  
Dit is de waarheid:  
er is een toekomst voor de kinderen van de vrede*

*Het is niet waar  
dat we maar moeten aanvaarden  
dat er onmenselijkheid en discriminatie is,  
honger en armoede, moord en doodslag.  
Dit is de waarheid:  
onze God wil dat alle tranen worden afgewist  
dat hongerigen worden gevoed  
en niemand op aarde ongenadig wordt behandeld.*

*Het is niet waar  
dat geweld en haat het laatste woord hebben  
en dat oorlog en verwoesting voor altijd blijven.  
Dit is waarheid:  
de vrucht van recht en gerechtigheid is vrede.*

*Het is niet waar,  
dat wij alleen maar slachtoffers zijn  
van kwade machten, die de wereld willen beheersen.  
Dit is de waarheid:  
onze God roept ons op het leven lief te hebben  
en op te komen tegen het kwaad.*

*Het is niet waar,  
dat onze dromen van vrijheid, gerechtigheid en  
menselijke waardigheid  
niet gelden voor deze aarde en onze geschiedenis  
Dit is waarheid:  
dit is het uur om vrede en gerechtigheid te zoeken  
met bescheidenheid, vreugde, geloof en moed.*

Laat onze hoop en vertrouwen ons kracht geven deze waarheid waar te maken.  
Olivier Elseman

# Gebruikersgroepen in Bethel kwamen samen

**D**onderdagavond 19 oktober kwamen vertegenwoordigers van de meeste gebruikersgroepen van Bethel bij elkaar, in totaal twintig personen van vijftien groepen. Drie groepen waren afwezig.

Waarom deze bijeenkomst? Er gebeuren veel goede en mooie dingen bij Bethel die bij elkaar nauwelijks bekend zijn. Het is het goed om van elkaar te weten, zodat je mensen naar elkaars activiteiten kunt verwijzen. Iedereen heeft zijn eigen groep, maar de vraag is waar verbindingen mogelijk zijn en hoe je elkaar kunt versterken. Wat kun je voor elkaar betekenen, wat kun je samen doen voor de samenleving. Wat kun je doen voor Bethel?

Verder heb je als groepen allemaal

belang bij een goed verzorgde, betaalbare plek. Daarbij ben je ook van elkaar afhankelijk. Als je de ruimte goed opgeruimd en schoon achterlaat heeft de ander geen hinder. Als je samen als gebruikers verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik, het beheer en klein onderhoud drukt dat de kosten en indirect de huurprijs.

Daarom is het belangrijk dat de zorg voor het beheer, het gebruik en het klein onderhoud, niet alleen bij de hoofdhuurder/-gebruiker (Stek) ligt, maar meer gedeeld wordt met elkaar als medegebruikers/-huurders. Daar zijn wat praktische afspraken en ideeën uit voortgekomen waar ik blij mee ben.

Daarmee krijg ik de handen ook meer vrij voor mijn eigenlijke taak:

mensen stimuleren zich met elkaar te verbinden: mensen die het vrij goed getroffen hebben in het leven, die contact willen met mensen die het minder getroffen hebben. Dan gaat het niet om een contact van eenzijdig geven, er zijn voor anderen, maar om een contact van wederkerigheid te laten groeien, elkaars (mede-)menselijkheid leren kennen.

Ik heb aangegeven dat ik me er soms wel wat alleen voor voel staan, in het contact met deze groep mensen die het minder getroffen heeft in het leven.

Dit signaal raakte verschillende mensen in het hart en wellicht raakt het u ook in uw diaconale hart.

*Klaas Bruins*



## Kerstconcert in de Bethel MuziekMatinee

**K**om genieten van stemmige, warme en vrolijke kerstliederen van allerlei tijden en plaatsen, gezongen door buurtkoor De Buren. Vooraf is er koffie/thee en erna is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje.

Zondag 17 december 2023, aanschouw 15 uur.

Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

*Klaas Bruins*

2023

## Actie Kerkbalans



## Spatten met verf op KidsTime

**E**en techniek die we tijdens een KidsTime-middag heel lang niet meer hebben toegepast: spatten met waterverf. Gekleed in oude kleren gingen de kinderen tijdens de KidsTime-middag op 21 oktober met tandenborstel, spatgaasje en verf aan de slag. Dat viel nog niet mee. De verf moest dun genoeg zijn om te spatten en niet te dun, want dan kreeg je druppels. Uiteindelijk ontstonden er op papier ware kunstwerkjes.

De gezamenlijke maaltijd bestond dit keer uit tomatensoep met balletjes en stokbrood met verschillende soorten beleg. Voor het toetje konden de kinderen kiezen uit verschillende soorten vla of een mix ervan.

*Nelleke van Kooij-Tanja*

## Kerstkarakters gezocht



**H**et is nog ver weg, maar we zijn er al mee bezig: Kerstavond, zondag 24 december. Van ongeveer 18 tot 20 uur. Dit keer ook weer in samenwerking met de kindernevendienstleiding van de Maranathakerk. Geen 'gewone' kerkdienst, maar een lichtjestocht in zeven tableau vivants. Het kerstverhaal in een wandeling in de wijk rond de Bergkerk. Met als afsluiting iets te drinken en kerstliederen zingen in de kerkzaal onder leiding van Warner.

We zijn op zoek naar mensen die in een kleine kerstscène willen zitten. De bezoekers lopen buiten een route en komen de onderdelen van het kerstverhaal tegen. Je hoeft niet toneel te spelen, maar alleen uit te beelden. Kleding en alle attributen zijn aanwezig. We zijn dus op zoek naar herders, wijzen, engelen, Jozef, Maria, een herbergier, Herodes en nog meer kerstkarakters. Wie wil mee helpen? Ben je jong of oud, man of vrouw: iedereen kan meedoen. Het is erg leuk als gemeenteleden uit de Bergkerk hieraan mee willen werken!

Vorig jaar was deze tocht rond de Maranathakerk en waren er honderd bezoekers.



# Wij gedenken

**Petrus Johannes (Pieter) Kafiar**  
(20 november 1939 - 20 oktober 2023)

Petrus Johannes Kafiar werd geboren op 20 november 1939 op Awaki Korido in West-Papoea. Vanwege de politieke situatie in Papoea koos Pieter Kafiar in 1963 om naar Nederland te gaan. In Papoea had Pieter dr. Thom Romijn leren kennen. Pieter kon van Thom een appartement aan de Weimarstraat huren.



In Nederland leerde Pieter via een gemeenschappelijke vriend Adrianna (Adri) Mofu kennen, ook van West-Papoea. Later zou Pieter zeggen dat dit het beste was dat hem was overkomen. Pieter en Adri trouwden op 3 december 1976 in Oegstgeest.

De Weimarstraat was een gastvrije ontmoetingsplaats voor familie en vrienden. Pieter hielp zijn schoonzus Corry met haar vier zonen te integreren in Nederland, na de moord op haar man (de 'napirem' van Adri). Een neef noemde oom Pieter liefdevol 'een trapeuning langs een steile trap'. Oom Pieter was bescheiden op de achtergrond aanwezig, maar van harte bereid en goed in staat om te helpen als het nodig was. Oom Pieter straalde rust en goedheid uit. Pieter en Adri gingen kerken in de toenmalige Valkenboskerk. Later werden ze lid van de Bergkerk.

Op 20 oktober 2023 overleed Petrus Johannes Kafiar in het huis aan de Weimarstraat, waar hij heel zijn leven in Nederland gewoond had. Op 26 oktober was de afscheidsdienst in Den Haag, vol met traditionele elementen uit Papoea.

We wensen Adrianna, familie en vrienden, de liefde van God en de vrede van Christus in het gemis om haar dierbare man, hun geliefde familielid en hun goede vriend Petrus Johannes Kafiar.

*Ds. Marjan Zebregs*



## Van de redactie

Deze wijkkrant is een krant van en dóór de wijkgemeente. U wordt er uitgebreid door geïnformeerd over wat er in de wijkgemeente speelt. Zowel in de Bergkerk als in Buurt-en-kerkhuis Bethel.

Als redactie hadden we vorig jaar aan artikelen en berichten geen gebrek. Dat betekent dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van dit medium. Wilt u ook eens iets delen met de wijkgemeente? Korte berichtjes plaatsen we meestal. Voor grote artikelen horen we graag een maand van tevoren wat het idee is. Foto's zijn ook welkom.

In onderstaand overzicht kunt u zien wat de inleverdata zijn voor kopij in het komende jaar. Graag ontvangen wij de kopij het liefst ruim vóór of uiterlijk aan het eind van de genoemde maandagen.

Uiterste inleverdata kopij in 2024 voor editie:

- januari - 4 december
- februari - 8 januari
- maart - 5 februari
- april - 4 maart
- mei/juni - 8 april
- juli/augustus - 3 juni
- september - 5 augustus
- oktober - 9 september
- november - 7 oktober
- december - 4 november
- januari - 2 december

Hopende op ook weer een goede samenwerking in 2024!

*Martha, Herman, Jean en Marinus*

**Firma A. H. Kerkhof & Zn**  
Uitvaartzorg sinds 1892

**Dienstverlening op maat** door uitvoering van:

- levensbeschouwings- en geloofsgebruiken en individuele wensen

**Vrije keuze:**

- begraafplaats of crematorium
- kerk, aula of locatie voor dienst/samenkomst
- plaats van opbaring

**Thuisopbaring** volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen

**Uitvaartcentrum** naar uw keuze met ons advies

**Voorzorg:** wensformulier / codicil / adviesgesprek / kostenbegroting n.a.v. uw wensen

**Groot Hertoginnelaan 227**  
**2517 ET 's-Gravenhage**  
070 345 16 76

firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl  
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

*Zorgvuldige aandacht en professionaliteit,  
al vier generaties een familietraditie*

# Erediensten Bergkerk december 2023

aanvang 10.00 uur tenzij anders vermeld

Zondag	voorgangers	Bijzonderheden
03 december	Ds. Marjan Zebregs, Wateringen	1e Advent
10 december	Ds. Nel van Dorp	2e Advent
15 december	Advents- / kerstviering voor alle gemeenteleden	Vrijdag 15.00 uur m.m.v. cantorij
17 december	Ds. David Schiethart	3e Advent, Gaudete
24 december	Ds. Casper van Dongen	4e Advent, Rorate coeli / Heilig Avondmaal / mmv cantorij
24 december	Kerstavondviering voor jongeren samen met Maranathakerk	Lichtjesticht rond Bergkerk Zaterdag v.a. 18.30 uur
25 december	Dr. Piet Schelling, Monster	1e Kerstdag (maandag)
31 december	Dr. Paul Sanders	Oudjaarsdag (zondag)
01 januari 2024	<b>GEEN DIENST</b>	Nieuwjaarsdag (maandag)
07 januari 2024		1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer v.a. 10 uur Nieuwjaarwensen, <b>dienst 10.30 uur</b>

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u in de kerk zelf meevieren! De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of via de app Kerkomroep. De diensten in de Bergkerk zijn eveneens te horen en te zien via ons eigen Youtube-kanaal. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen, of tik dit webadres in: [tiny.cc/DenHaag-West](http://tiny.cc/DenHaag-West).

## Leesrooster december 2023

	Oude Testament	Epistellezingen	Evangelielezingen
03 december	Oecumenisch Alternatief Jesaja 63: 19b – 64: 8	1 Korintiërs 1: 1-9 Filippenzen 1: 1-11	Marcus 13: 24-37
10 december	Oecumenisch Alternatief Jesaja 40: 1-11	2 Petrus 3: 8-18 Filippenzen 1: 12-17(26)	Johannes 1: 19-28
17 december	Oecumenisch Alternatief Jesaja 65: 17-25	1 Tessalonicenzen 5: 12-24 Filippenzen 3: 1-(11)16	Johannes 3: 22-30
24 december	Oecumenisch Alternatief 2 Samuël 7: 4-16	Romeinen 16: 25-27 Filippenzen 4: 4-9	Lucas 1: 26-38
25 december	Oecumenisch Alternatief Jesaja 52: 7-10	Hebreeën 1: 1-12 Filippenzen 2: 5-11	Johannes 1: 1-14
31 december	Oecumenisch Jesaja 61: 10 – 62:3	Galaten 3: 23 – 4: 7	Lucas 2: 33-40

## Griezelige TeenTime

Vrijdag 27 september was het weer tijd voor TeenTime. Deze keer hadden we een Halloween editie! De tieners werden ontvangen in 't Valkennest vol met spinnenwebben, vlermuizen

en spookachtige muziek.

Na even gekletst te hebben, gingen ze van start met de activiteit; pompoenen snijden. De creativiteit van de aanwezige tieners was enorm en de meest uiteenlopende gezichten werden uit de

pompoenen gesneden. Dit alles onder het genot van spookachtige snoepjes, chips en fris.

De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het alweer 22 uur. Het was een griezelig geslaagde TeenTime en we kijken weer uit naar een volgende editie!

*Jochem Drost*



### Colofon

**BergkerkKrant**  
Buurt-en-kerkhuis Bethel

**Eindredactie:**  
Marinus van Kooij, tel. 06 51 69 84 80  
Martha Michielsen  
Jean Quist  
wijkkrantdhw@gmail.com

**Correspondenten:**  
Bergkerk: Edwine Muller, tel. (070) 365 11 66, e.muller-buschman@ziggo.nl  
Buurt-en-kerkhuis Bethel: Klaas Bruins, tel. (070) 318 16 56, KBruins@stekdenhaag.nl

**Administrateur/Advertenties**  
Cees Kaas  
Tel. (070) 345 61 53  
c.kaas@telfort.nl

**Bankrekeningnummer**  
NL41 INGB 0002 0789 62  
(Wijkblad Den-Haag West)

**Opmaakredacteur:**  
Herman Hartman  
Druk: Drukkerij Van de Sande

## Verplicht vragen hoe het gaat?

“De dagen komen er weer aan dat mensen zich verplicht voelen te bellen om te vragen hoe het gaat,” zei de man in het buurtcafé. “Goed, zeg ik dan altijd. Wat moet je anders vertellen aan mensen die een of twee keer in het jaar bellen met haast in hun stem. Begrijp me niet verkeerd: het is goed bedoeld en ik stel het zeker wel op prijs. Maar het maakt me onrustig.”

“Er komen weer donkere dagen en Kerst aan” zei hij en onderstreepte elk woord met een lepel op de rand van zijn koffiekopje. “Veel mensen voelen zich dan toch een beetje verplicht om naar anderen om te zien. Omdat hun levensovertuiging van om het even welke richting dat zo wil. En in de donkere dagen vraagt de overheid in een dure campagne ook weer eens aandacht voor eenzame mensen. Zoals mensen die hun partner hebben

verloren aan een hele nare ziekte, bijvoorbeeld mensen zoals ik. Met weinig familie meer en met veel vrienden en kennissen die alleen nog overlijdensadvertenties zijn.”

“Als je partner wegvalt, wordt je geacht even een rouwtijd in acht te nemen,” ging hij verder. “Maar niet te lang. En daarna moet alles weer z'n gewone gang gaan. Dat doet het dus niet omdat zelfs het wegbrengen van de vuilniszak herinnert aan hoe het is geweest. Je gaat natuurlijk verhuizen nu, hoor ik weleens. En dan probeer ik uit te leggen dat herinneringen niet aan een bepaald adres zijn gebonden. Of deze: je moet het een plek geven. Welke dan?”

“Dat vertellen bellers er nooit bij omdat ze het ook niet weten.” En na een korte pauze: “Het gaat niet zozeer om het bellen; het gaat om de stilte die dan volgt

en om de gedachten aan wat ik eigenlijk wilde zeggen. In het begin zei ik dat ook, maar mensen krijgen handigheid in beleefd niet ingaan op wat ze horen. En waarom zouden ze ook, leer je later. Want wat moeten ze meer zeggen dan dat het vast wel een keer goed komt.”

“Dat doet het niet, dat zie ik ook bij anderen en als je dat iets te vaak zegt, laten mensen niets meer van ze horen. Ik begrijp dat ook wel. Maar al maken zulke gesprekjes me onrustig, ik wil ze niet missen. Want zolang je over iemand praat die er niet meer is, is die niet echt weg. Denk ik. Hoop ik. Daarom is het jammer dat er steeds minder mensen overblijven om daarover te praten. Daarom voel ik me een beetje verplicht om een of twee keer in het jaar mensen met haast in hun stem te woord te staan.”

Jean Quist

## Samen Hier

Graag brengen wij Samen Hier onder uw aandacht. Samen Hier is een initiatief dat zich onder andere inzet voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Nu de oorlog vordert en veel Oekraïners verbinding zoeken met hun buurtgenoten, zijn we gestart met Samen Hier voor Oekraïne. Groepjes Nederlanders worden voor een jaar gekoppeld met een Oekraïense nieuwkomer of nieuwkomersgezin, op basis van gedeelde hobby's en verwachtingen. Door het jaar heen worden deze groepen begeleid door middel van trainingen en community building activiteiten. Ze bepalen verder zelf hoe ze dit jaar invullen, bijvoorbeeld door te ondersteunen met praktische zaken zoals het vinden van een baan of opleiding of het oefenen van de Nederlandse taal. Of juist spannende activiteiten te ondernemen zoals een kopje koffie halen, samen de stad ontdekken of wandelen.

Samen Hier is gericht op het opbouwen van gelijkwaardige relaties, en de rol van de groepjes Nederlands is het beste te vergelijken met dat van een betrokken buur, een gids en bovenal een vriend.

Zou u willen helpen dit initiatief een succes te maken? Neem voor meer informatie gerust contact met me op via [info@justiceandpeace.nl](mailto:info@justiceandpeace.nl) of 06 40 14 32 64.

Met vriendelijke groet,

Nienke Eijssen

Justice and Peace Nederland



## Matinee concert - Kerstspecial

Op zondagmiddag 17 december is er om 15 uur in de Bergkerk een Matineeconcert - Kerstspecial.

Met Ruud Lems - saxofon en Warner Fokkens - orgel en piano.

De middag zal bestaan uit een grote diversiteit aan Kerstliederen, Engelse Carols en Amerikaanse toppers. Het publiek krijgt de gelegenheid om bekende kerstliederen mee te zingen.

Toegangsprijs: 10 euro.

Na afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en drankje.

Hartelijke groet,

Warner Fokkens

## Agenda december 2023

Wo 13	17 u	KidsTime-middag, Bethel
Vr 15	15 u	Adventsviering met High Tea, Bergkerk
Zo 17	15 u	Matineeconcert, Kerstspecial, Bergkerk
Zo 17	15 u	Kerstconcert BethelMuziekMatinee
Di 19	15 u	Gesprekskring Bergkerk
Zo 24	18.30 u	Kribbelichtjesticht, Bergkerk

## Vaste activiteiten

Bethel (zie ook [betheldenhaag.nl](http://betheldenhaag.nl))

Open huiskamer	elke ma 15-17 u en elke do 9.30-11.30 u
Open kapel	elke ma 16-19.30 u
Avondgebed	elke ma 19.30-20.15 u
Maaltijden	elke di en elke 2 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> do van de maand, 18 u

Bergkerk (zie ook [bergkerkdenhaag.org](http://bergkerkdenhaag.org))

Samen eten	elke 3 <sup>e</sup> ma van de maand 17.30-18.30 u
Rondje koffie	elke do 10.30-11.45 u
Gesprekskring	elke maand op dinsdag 15.00-16.30 u
Bergkerk	

## Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in waardes van €0,50, €1, €2,50 en €5. Per vel van 20 stuks €10, €20, €50 en €100. Ze kunnen worden besteld door het juiste bedrag over te maken naar bankrekening NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van collectebonnen, de waarde en het aantal velletjes. Binnen veertien dagen zullen de bonnen in een gesloten enveloppe in de kerk aanwezig zijn (bij Cees Kaas, de koster of commissie van ontvangst).

Cees Kaas



Gediplomeerd **PEDICURE**

A.J. van Kempen-Jol

Patrijslaan 3, Den Haag Tel. 070 - 3106190

## MELKHANDEL HABETS

Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw

Vogelwijk en omgeving.

Ook voor horeca en groot verbruik

G. Habets, tel. 397 61 03

## Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk



Daal en Bergselaan 50 A  
2565 AE Den Haag  
Tel. (070) 360 62 84  
[www.bergkerkdenhaag.org](http://www.bergkerkdenhaag.org)

### Predikant

Ambulant predikant  
Ds. Marjan Zebregs  
[marjan.zebregs@xs4all.nl](mailto:marjan.zebregs@xs4all.nl)  
Tel. 06 28 10 33 71

### Pastoraat

Aaltje Visser  
Tel. (070) 323 32 20

### Voorzitter kerkenraad

Aaltje Visser  
Tel. (070) 323 32 20

### Scriba

Ineke Rog  
[ineke.ammeraal@gmail.com](mailto:ineke.ammeraal@gmail.com)

### Diaconie

Willem-Jan Huijssoon  
Tel. (070) 392 65 92  
[wjh@wxs.nl](mailto:wjh@wxs.nl)

### Contactpersoon

'Omzien naar elkaar'  
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20

### Organist

Warner Fokkens  
Tel. (010) 210 85 89  
[info@warnerfokkens.nl](mailto:info@warnerfokkens.nl)

### Cantor

Christi van der Hauw-Scheele  
Tel. (070) 354 64 62  
[jaap-christi@online.nl](mailto:jaap-christi@online.nl)

### Autodienst

Klaar en Ineke Rog  
Klaar 06 19 07 41 09  
Ineke 06 44 24 60 45  
[kirog638@gmail.com](mailto:kirog638@gmail.com)

### Jeugdwerk

[www.jeugdwerkdenhaagwest.nl](http://www.jeugdwerkdenhaagwest.nl)  
Secretaris: Nelleke van Kooij  
Tel. (070) 363 04 72  
[info@jeugdwerkdenhaagwest.nl](mailto:info@jeugdwerkdenhaagwest.nl)

Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40  
Penningmeester Jeugdwerk  
Marinus Van Kooij

### Koster en zaalverhuur

Vacant  
Tel. (070) 360 62 84  
[bergkerk2018@gmail.com](mailto:bergkerk2018@gmail.com)

### Ledenadministratie

Gerard Gutz  
Tel. (070) 368 96 48  
[g.gutz@casema.nl](mailto:g.gutz@casema.nl)

### Kerkrentmeester

Cees Kaas  
[c.kaas@telfort.nl](mailto:c.kaas@telfort.nl)  
(070) 345 61 53

Kopij voor het januari-nummer uiterlijk op 4 december zenden aan: [wijkkrantdhw@gmail.com](mailto:wijkkrantdhw@gmail.com)

### Bankrekeningnummers

Bergkerk/Bethel  
NL21 INGB 0000 5102 50  
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk (voor collectebonnen en giften wijkwerk)

NL38 RABO 0373 7207 77

Protestantse Gemeente Den Haag (voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75

Diaconie Bergkerk



### Buurt-en-kerkhuis Bethel

Thomas Schwenckestraat 28/30  
Tel. (070) 318 16 56  
[www.betheldenhaag.nl](http://www.betheldenhaag.nl)  
Twitter: @BethelDenHaag  
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag

### Coördinator

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker  
Tel. (070) 318 16 56  
[kbruins@stekdenhaag.nl](mailto:kbruins@stekdenhaag.nl)

### Beheerder

Nelleke van Kooij  
Tel. 06 10 23 53 21  
[bethelbeheer@gmail.com](mailto:bethelbeheer@gmail.com)

### Bankrekening

NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v. Stek, stichting voor Stad en Kerk, omschrijving 'Bethel'

## Wijkbus Segbroek

Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek.

De wijkbus rijdt iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken nieuwe klanten!

Ook zoeken we dringend vrijwilligers om 1 dagdeel per week te chaufferen.

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070 van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.

Adres: Escampaan 61F (Escampade)

## www.joostfvanvliet.nl



Joost f van Vliet  
makelaars o.g.

Distelvinkenplein 9  
2566 GH Den Haag

Tel 070 365 00 00  
Fax 070 363 06 72

[info@jfvliet.nl](mailto:info@jfvliet.nl)  
[www.joostfvanvliet.nl](http://www.joostfvanvliet.nl)

