



Dankwoord aan Bart Kappert



Erder dit jaar liet ons gemeentelid Bart Kappert weten dat het na dertig jaar genoeg was geweest. Al die tijd heeft hij zich van de taak gekweten om ervoor te zorgen dat het preekrooster werd ingevuld. Dit werk, dat hij lange tijd samen met Anja Drost deed, vormt een onmisbare schakel in het kerkenwerk. Op zondag 17 september sprak Ineke Admiraal namens de kerkenraad het hierbij afgedrukte dankwoord uit.

Beste Bart,

Na dertig jaar het preekrooster te hebben verzorgd, waarvan een groot deel met Anja Drost samen, heb jij aangegeven dat je het wel genoeg vindt. Wij kunnen ons dat goed voorstellen, want er is nooit een goed moment om met werk in de gemeente te stoppen. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid met ons mee om werk op de juiste manier over te dragen aan anderen.

Maar wat gebeurt er als de juiste mensen niet beschikbaar zijn?

Blijven we dan maar door ploeteren of denken we alleen dat ze niet beschikbaar zijn? Het zal blijken...

Wie zich beschikbaar wil stellen om Bart zijn taak over te nemen, laat het ons vooral weten. Bart, nogmaals, we begrijpen jouw beslissing en we zijn je alleen maar dankbaar voor al die jaren dat je vol toewijding je werk gedaan hebt.

Maar gelukkig stop je niet met je werkzaamheden voor de Bergkerkgemeente. We hopen dat je nog enkele jaren verder zult gaan als kerkrentmeester. Wij kunnen echt nog niet zonder jouw ervaring in het kerkenwerk.

Bart bedankt.

Uit de kerkenraad

Na de opening van de vergadering op 14 september hebben wij de gebruikelijke punten doorgenomen, zoals de vaststelling van de agenda en het doornemen van de notulen van de vorige vergadering. Alles is zo goed als ongewijzigd overgenomen.

Wij gaan akkoord met het voorstel van de kindernevendienst om de kinderkerstviering dit jaar samen met de kinderen van de Maranathakerk in de Bergkerk te vieren. Zo ook akkoord met het plan om voor de kinderen/jongeren twee series van diensten rond de Veertigdagen- en de Adventstijd te houden. De leiding van de kindernevendienst zal u verder op de hoogte houden.

In het preekrooster 2024 zijn de meeste zondagen ingevuld.

De kerkenraad maakt zich zorgen over de toekomst van de Bergkerkkrant, voornamelijk over de bezorging ervan. De kerkrentmeesters is gevraagd om zich hierin te verdiepen en met een voorstel te komen.

Er zullen wat meer afdrukken van de wijkgroet gemaakt worden, zodat het wat actiever aangeboden kan worden.

Wij hebben samen met Cees Kaas de conceptbegroting voor 2024 bekeken. De inkomsten lopen met name terug door het overlijden van gemeenteleden.

We willen graag investeren in de website, geluidsapparatuur en koster.

Inmiddels zijn we begonnen met de organisatie van de advent- en kerstactiviteiten. Data en beschikbaarheid van de medewerkers zijn vastgesteld. U wordt later verder hierover ingelicht.

De volgende kerkenraadsvergadering is gepland op 26 oktober.

Ineke Ammeraal

Uitnodiging Maaltijd



Op 20 november kunt u weer komen genieten van een heerlijke en met liefde klaargemaakte maaltijd. De toneelzaal in de Bergkerk wordt sfeervol aangekleed. Elkaar zien en spreken en samen eten is gezellig. U bent welkom vanaf 17 uur. Als er dieetwensen zijn, horen we dat graag van u. U kunt zich opgeven tot en met de donderdag voorafgaande aan de maaltijd via 070 368 87 31 of 06 24 21 71 15 of gerdievanderkolk@mail.com. De kosten bedragen zes euro. Tot ziens en een hartelijke groet van het Dinerteam.

Gerdie van der Kolk

Veranderingen rond de kindernevendienst

De kindernevendienst gaat met ingang van 1 november veranderen! De afgelopen jaren was er elke eerste zondag van de maand een nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Inmiddels heeft een deel van 'onze' kinderen de basisschool verlaten en zijn we met hen in gesprek over een vervolg. Zodra dit wat concreter is, komen we hierop terug. Voor de jongere kinderen gaan we de kindernevendienst in twee projecten aanbieden: één rond de Adventsperiode en één rond de Veertigdagentijd. In die periodes is er een aantal weken achter elkaar kindernevendienst zodat we met de kinderen wat uitgebreider bij één thema kunnen stilstaan en dat uitwerken. Daar starten we de komende Adventsperiode mee, met als afsluiting een Lichtjesticht voor jong en oud op kerstavond 24 december vanuit de Bergkerk. Dit in samenwerking met de kindernevendienst van de Maranathakerk. Meer informatie hierover volgt.

Karen van Drongelen

Op zondag 19 november is er weer een BethelMuziekMatinee

Drift op dreef & Bruno met onverwachte afslagen

Dit keer in de BethelMuziekMatinee geen klassieke muziek, maar zal het eigentijds en zeer kleurrijk zijn wat er zal klinken.

De songs van Drift variëren van hippie- folk- en zigeunerachtig tot bossanova. Ze brengen lyrische melodieën met veel bruggetjes en modulaties.

De muziek van Bruno past maar in één hokje: het eigen hokje. Allerlei muziekstijlen worden gemixt: pop, mellow, dance. In deze BethelMuziekMatinee gaan ze de dromerige liedjes spelen.

Vooraf is er koffie/thee en na afloop (ongeveer 16 uur) een drankje. Ter dekking van de kosten is een vrijwillige bijdrage welkom.

Klaas Bruins



Lieve mensen, zouden jullie lege jampotjes willen bewaren en meenemen naar de kerk? Ik zorg dat er een doos staat waar ze in gedaan kunnen worden. Er wordt in de decembermaand iets creatiefs mee gedaan. Alvast heel veel dank.

Gerdie van der Kolk

ds. Marja Flipse bevestigd als predikant



Op donderdag 28 september 2023 is in Cardiff (Wales) ds. Marja Flipse bevestigd als predikant. De bevestiging vond plaats in de St. Mellons Parish Church.

U ziet haar hier op deze foto staan te midden van haar zeven collega's en naast de Bisschop van Monmouth.

Aaltje Visser

2023

Actie  Kerkbalans

Op deze plek treft u de column aan die wordt verzorgd door het pastorale team. Door inkrimping van het pastorale team lukt dat niet meer maandelijks. Deze keer een column van Olivier Elseman.

Allerheiligen - geloofsgetuigen

Allerheiligen

Op 1 november is het in de Rooms Katholieke traditie Allerheiligen. Op die dag wordt stilgestaan bij al die mensen, die ons in de loop van de geschiedenis als bijzondere geloofsgetuigen zijn voorgegaan op de weg naar Gods toekomst. Hoewel Protestanten bij de reformatie de heiligenverering, zoals die in de katholieke traditie vorm had gekregen, afschaften en ook bestreden in de beeldenstorm, wordt ook onder Protestanten de gedachte aan inspirerende geloofsgetuigen hoog gehouden. Ook getuigen uit de Roomse traditie, die immers tot 1500 ook de onze was. Maar dan niet als wonderdoeners en voorsprekers, maar wel als getuigen die ons tot op de dag van vandaag kunnen inspireren in ons gelovig op weg zijn naar Gods toekomst van vrede. Mensen die op een bijzonder waarachtige manier ons het leven uit het geloof voor hebben geleefd. Door aan al die mensen te denken, kunnen zij over de tijden heen nog steeds een levende inspiratiebron zijn voor mensen van vandaag.

Traditie

Het doet je beseffen: wij zijn de eersten niet. Wij staan in een lange traditie van mensen die sinds Abraham gehoor hebben gegeven aan Gods Stem als de weg voor hun leven. In een lied van Barnard heet het:

*En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht
geboren uit den hoge
getogen in de nacht
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.*

Jezus Christus betrok ons in Gods Naam bij de weg van Abraham naar de toekomst van Gods vrede. In die traditie staan wij en door de eeuwen heen waren er steeds mensen die in hun leven in het spoor van Jezus opkwamen voor liefde, vrede en recht en mensen inspireerden om die weg te gaan in de wirwar, die deze wereld vaak is. De gedachte aan al die mensen die ons voorgingen, zet mensen niet alleen aan het denken, maar brengt mensen ook in actie en zet mensen op weg.

Heiligenkalender

Ook in Protestantse kring kent men zo langzamerhand zo iets als een Heiligenkalender. Een kalender van voorbeelden van geloofsmoed en geloofsvertrouwen. Daarop staan mensen die in de praktijk van hun leven al iets zichtbaar maakten van de vrede van het Koninkrijk door hun naastenliefde, door hun opkomen voor menswaardigheid en door hun inzet voor verzoening. Ook mensen uit onze tijden zoals Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, moeder Teresa, Bisschop Tutu en dat geeft moed voor de toekomst. We zijn de eersten niet en zullen ook niet de laatsten zijn. Het gaat door. God zal zijn toekomst doorzetten. Nee we zijn de eersten niet. We staan in een lange traditie.

In de traditie van Willibrord (658-739)

Zeven november is de gedenkdag van Willibrord, die eind zevende en begin achtste eeuw in onze streken het geloof in Christus en Zijn Rijk bracht en als eerste bisschop vanuit Utrecht een kerkelijke organisatie opzette. Voor dat werk wordt hij ook geëerd als de apostel der Lage landen. In zijn traditie staan wij. Willibrord was een Engelse monnik, die ook een tijd in Ierse kloosters doorbracht en daar bezielde werd door het Ierse ideaal van de peregrinatio: het geloof als een leven lang op weg gaan, als een levenslang zoeken naar de toekomst van Gods vrede. Vanuit die innerlijke drijfveer ging Willibrord, als zovele andere Ierse en Engelse monniken, ook letterlijk op weg om overal waar hij kwam de toekomst van Gods vrede, liefde en recht te verkondigen en mensen bekend te maken met het Woord van Gods Genade.

Zeker, het ging er niet altijd zachtzinnig toe. Hij kreeg met veel en ook hardhandige tegenwerking te maken, zoals omgekeerd ook Willibrord het gebruik van dwang en geweld niet altijd schuwde. Daarvoor zocht hij steun bij de Christelijke machthebbers van die dagen, de Frankische koningen. Uiterlijk kon dat helpen, maar de innerlijke groei van het geloof moest het toch vooral hebben van zijn verkondiging van Christus en Zijn Rijk, van het Woord van Gods Belofte en gebod. Dat zaad heeft Willibrord gezaaid in zijn verkondiging. Zaad dat pas generaties later werkelijk uitgroeide en tot wasdom kwam. En zo begon onze traditie.

Olivier Elseman



Wadloopavontuur

Beste allemaal, het is nu half september en ik ben weer terug en intussen ook bijgekomen van het wadloopavontuur.

Eind augustus passeerde ik dan toch de tweeduizend euro, wat voelde ik me trots! Ruim tweeduizend euro opgehaald voor 'Wadlopen voor water' (Simavi) waterprojecten voor vrouwen en meisjes in Kenia, Nepal en Bangladesh. Nu zou ik dan gaan wadlopen.

Op woensdagochtend 30 augustus lifte ik met een medewadloper uit het Haagse naar Holwerd, want hier zouden we starten. Onderweg kregen we al bericht dat in verband met de weersvoorspellingen, er hing onweer in de lucht boven het wad, de route werd aangepast. We zouden niet wadlopen naar Schiermonnikoog, maar wandelen op en rond Schiermonnikoog, mogelijk een stukje wadlopen.

Enigszins teleurgesteld, dat gold in ieder geval voor mij, reden we met de bus naar de haven van Lauwersoog en stapten we op de boot. Gelukkig konden we wel echt een mooie en afwisselende wandeling maken op en rond Schiermonnikoog en namen we een stukje wad mee. Hierna lekker gegeten, zelfs nog een bad genomen en de volgende ochtend hadden we nog tijd het eiland te verkennen. Dit kende ik nog uit de tijd dat ik in Groningen woonde. Schiermonnikoog is een



bescheiden Waddeneiland met onder meer een nog vrij intacte grote bunker, een plas (de berkenplas) en een dorpje. Ik deed wel rustig aan, want in de (na)middag gingen we voor het echie....

Met de groep van twintig en nog drie gidsen stapten we rond half twee in het bootje dat ons naar de Engelsmanplaat bracht. Vanaf daar zou het avontuur starten. We liepen van de Engelsmanplaat naar de kust en dan langs de kust ongeveer tot de veerhaven (Holwerd) en daarna liepen we over/door het wad naar Ameland. Een stevige wandeling van ongeveer twintig km met westenwind en springvloed.... Het beloofde pittig te worden. We startten (door dezelfde westenwind) maar liefst zeven minuten te laat en dat moest worden inge-

haald, dus liepen we gelijk in een fiks tempo naar de kust. Er vielen er twee af en even later nog twee. Met de anderen liepen we door, door afwisselend hoog en laag water over het zand, hierna langs de kust door het slib, waar je verder in wegzakte als je stilstond. En hierna weer over grotendeels zand door water wat soms tot aan mijn taille kwam, naar Ameland. We zagen veel vogels, veel vergezichten en mooie luchten, voelden af en toe een druppel en zagen enkele mooie regenbogen. Het was fantastisch. Bij aankomst moesten we het eiland nog 'even' over alwaar een kar op het strand stond te wachten, die ons naar de accommodatie bracht waar een douche, eten en een bed op ons wachtten.

De volgende dag ben ik weer vroeg vertrokken om op tijd in Den Haag te zijn om mijn dochter op te halen van school (terug van brugklaskamp). Onderweg kon ik bijkomen van het avontuur.

Het was een geslaagde actie, de sponsoring zelf is mede dankzij jullie heel goed gegaan en ook de wadlooptocht was een groot succes. We horen nog van Simavi wat er met de ruim veertigduizend euro die we gezamenlijk ophaalden gaat gebeuren en uiteraard ben ik benieuwd en houd ik jullie op de hoogte.

groet, Durkje

Repair Café in Bethel

Zaterdag 11 november 2023 van 11 - 13 uur vindt er voor de derde keer in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, een Repair Café plaats.

Waarmee kunt u wel en niet komen?

U kunt dan terecht voor kleine reparaties aan textiel, oudere audioapparatuur, kleine huishoudelijke apparaten, verlichting, kleine meubelen, mechanische toestellen.

Wat we niet doen is reparaties aan TV's, beeldschermen, computers, laptops en smartphones, moderne elektronica en fietsen.

Aanmelden

Meld uw reparatiewens ruim van tevoren aan per mail: repaircafe@betheldenhaag.nl, met informatie over het product (merk/type), het defect.

Uw inschrijving is pas definitief als u van ons een reactie heeft ontvangen, met het tijdstip waarop u welkom bent voor de reparatie. Deze bevestigingen sturen wij in de week voorafgaand aan het Repair Café. Heeft u geen reactie ontvangen? Dan kunnen wij u helaas niet helpen. Het is helaas zo dat ook niet alle producten te repareren zijn.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen nemen we één reparatie per persoon aan.

Het is de bedoeling dat u zelf bij de reparatie aanwezig bent. Wie weet, steekt u daar zoveel van op dat u de



REPAIR CAFE

reparatie in het vervolg zelf uit kunt voeren.

Onderdelen

Als u van tevoren weet welk onderdeel vervangen moet worden, vragen we dat onderdeel van tevoren aan te schaffen en mee te nemen. Is er van het product een gebruiksaanwijzing, zorg dan dat u dat bij u hebt.

Meer reparateurs nodig

De ervaringen tot nu toe hebben geleerd dat er veel vraag naar reparaties

is. We konden beide keren niet aan de vraag voldoen. Daarom zoeken we nog naar uitbreiding van het aantal reparateurs. Vooral op het gebied van elektrische apparaten en mechanische dingen komen er veel reparatievragen.

Veel dingen leer je van elkaar en filmpjes en met informatie op internet komen we vaak wel uit.

Het Repair Café in Bethel is een initiatief van de werkgroep Groene Kerk, Bergkerk-Maranathakerk en Bethel.

Klaas Bruins

Wij gedenken

Willem (Wim) Kuiper (7 mei 1928 - 6 september 2023)

Op 6 september 2023 overleed op 95 jarige leeftijd Willem Kuiper. Wim Kuiper werd in 1928 geboren op Scheveningen. Zijn jeugd werd overschaduwd door jaren van crisis en oorlog. Zijn werkzame leven werkte hij als technisch tekenaar bij de PTT bij de telefoondienst. Hij bracht overal in het land het interlokale netwerk in kaart, op basis waarvan het aangelegd kon worden. In 1960 trouwde hij met An Hoff en zij kregen drie kinderen. Hij was zijn leven lang een trouw, betrokken en actief kerklid. Eerst de Bethlehemkerk, waar hij ook jarenlang hulpkoster was, en later de Bergkerk. Ook werkte hij actief mee aan de nu al legendarische kledingbeurzen in Eltheto. Hij hield van gedichten, die hij graag voordroeg, maar zijn eigen gevoelens en gedachten hield hij liever voor zich. Dat gold ook zijn geloof. Hij was een man, die liever wat op de achtergrond stilletjes zijn eigen gang ging. Maar daarin wist hij zich gedragen en geborgen in Gods liefde. De laatste periode namen zijn lichamelijke krachten af, maar zijn geest bleef scherp. Hij zag uit naar het einde in het vertrouwen, dat God in en over de dood heen hem nabij zou zijn. In dat vertrouwen namen wij op 13 september afscheid van hem in een dienst in de aula van Oud Eik en Duinen. Daar werd hij te midden van zijn familie begraven.

ds. Olivier Elseman

Geurt Christiaan Rijke (23 november 1925 - 11 september 2023)

Geurt Christiaan Rijke werd geboren op 23 november 1925 in Den Haag. Op 11 september 2023 overleed Geurt in Den Haag.

Afgelopen juli had ik een goed, open gesprek met Geurt. Over de politiek, die hij intensief volgde en waarover hij een goed onderbouwde mening had. Over zijn relatief goede gezondheid, maar ook de beperkingen door zijn slechte gehoor.

Over zijn geliefde echtgenote Bep en hoe hij haar miste, na 68 jaar huwelijk. Geurt en Bep waren getrouwd in de Kwitang kerk in het huidige Jakarta, die ik onlangs zelf gezien had.

Ik hoorde over de twee dochters, Annelies en Paulien, die allebei één zoon kregen: Casper en Govert. We spraken ook over zijn geloof en hoe het zou zijn na de dood. Meer uit gedeelde interesse, dan vanwege de zeer hoge leeftijd van Geurt. De dochters en kleinzonen kondigden het einde van zijn aardse leven zo aan: 'Na een rijk en liefdevol leven toch nog plotseling weggeleden onze sterke, wijze pappa en opa.'

Op zaterdag 16 september 2023 was in de Bergkerk de Dankdienst voor het leven van Geurt Christiaan Rijke. Een Dankdienst uniek voor Geurt en tegelijkertijd in lijn met de Dankdienst voor Bep.

De keuze voor een Bijbeltekst en vertaling was gemakkelijk: de tekst op het inlegvel bij de toen net uitgekomen NBV Bijbel, die Annelies en Paulien met Kerst 2004 van hun ouders cadeau kregen: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt' (Filippenzen 4, verzen 6 en 7).

Moge het vertrouwen in God en de goede herinneringen aan Geurt Christiaan Rijke tot inspiratie en troost zijn voor Annelies, Paulien, Casper en Govert en allen, die van Geurt houden.

Ds. Marjan Zebregs

Drukke TeenTime-avond



Afgelopen vrijdag 6 oktober is TeenTime weer van start gegaan! Het was meteen volle bak; vijftien tieners stonden om 20 uur te popelen voor de nog dichte deur van Buurt-en-kerkhuis Bethel. Eenmaal binnen in 't Valkennest, was het eerst tijd om bij te kletsen en te tafelvoetballen. Vervolgens heeft de leiding afgetrapt met een spelletje Jungle Speed (met zijn tienertegelijk!) en het spel 30 seconds. Rond 21:45 uur waren we aan het graaien naar de totempaal (Jungle Speed) en is de bezem door de zaal gehaald. Een super goede en voornamelijk gezellige start van het seizoen! Op 27 oktober staat een Halloween-avond op de planning en verwachten we minstens zo'n grote groep als de eerste keer. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

Namens Jeroen, Roanne, Jochem en Leander,
Suzette Drost - van Kooij

Wat als ...

Wat als een dierbare overlijdt, wie doet dan de uitvaart in deze vacaturetijd in de Bergkerk? Het antwoord is dat die bijzondere en belangrijke taak bij mij ligt als tijdelijk predikant van de Bergkerk. Als u een wens heeft voor een andere voorganger, dan kunt u dat met mij overleggen. Het belang van een passend afscheid staat daarbij voor mij voorop.

Ds. Marjan Zebregs

Erediensten Bergkerk november 2023

aanvang 10.00 uur tenzij anders vermeld

Zondag	voorgangers	Bijzonderheden
05 november	Ds. David Schiethart	1e zondag van de Voleinding/ Dankdag
12 november	Ds. Adrie Sterrenburg, Voorburg	2e zondag van de Voleinding
19 november	Ds. Casper van Dongen	3e zondag van de Voleinding
26 november	Ds. Olivier Elseman	4e zondag van de Voleinding /mmv cantorij Gedenken van de overledenen
03 december	Ds. Marjan Zebregs Wateringen	1e Advent

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u in de kerk zelf meevieren! De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep. De diensten in de Bergkerk zijn eveneens te horen en te zien via ons eigen Youtube-kanaal. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen, of tik dit webadres in: tiny.cc/DenHaag-West.

Leesrooster november 2023

	Oude Testament	Epistellezingen	Evangelielezingen
05 november	Spreuken 9: 1-18	1 Tessalonicenzen 2: 9-13	Matteüs 25: 1-13
12 november	Jesaja 48: 17-21	1 Tessalonicenzen 4: 1-8	Matteüs 25: 14-30
19 november	Ezechiël 34: 11-17	1 Tessalonicenzen 4: 9-12	Matteüs 25: 31-46
26 november	Daniël 12: 1-4	1 Tessalonicenzen 5: 1-11	Matteüs 24: 14-35

Jeugdwerk

KidsTime

Het KidsTime seizoen is weer begonnen. Twee keer per maand op woensdagmiddag of zaterdagmiddag in onze eigen ruimte 't Valkennest in Buurt-en-kerkhuis Bethel. De kinderen krijgen een uitnodiging in de brievenbus. Kent u kinderen, kleinkinderen, buurkinderen, nichtjes, neefjes, die het leuk vinden om een gezellige middag te hebben? Laat het ons weten: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

De kosten zijn per keer drie euro. Mocht dat een bezwaar zijn, dan zullen we iets regelen.

Elke KidsTime-middag beginnen we met limonade en een snoepje of koekje of chipje. Daarna de activiteit en dan een gezamenlijke maaltijd.

Op woensdag 20 september gingen de kinderen 'schilderen' met zand. Dat is niet zo makkelijk. Goed nadenken waar je de lijm doet en dan het overtollige zand weer van je papier schudden. Er werden mooie kunstwerkjes gemaakt. Daarna aten we macaroni met een ijsje toe.

Woensdag 4 oktober was het dierendag. Daarom gingen we dieren maken: van papier, eierdozen en knijpers. Het was leuk om te doen en ook nog reuze gezellig. Na het knutselen werd er gezamenlijk gegeten. Dit keer zonder vlees natuurlijk. Lekker friet, appelmoes, tomaatjes, komkommer, kaassoufflé en vegetarische gehaktballetjes. Met een banaan of appel toe.

De KidsTime agenda: 8 november, 25 november, 13 december. Elke keer van 17-19 uur.

Kerstavond, 24 december, is er vanuit de Bergkerk een lichtjes kribbetocht. Verdere informatie volgt.

Nelleke van Kooij-Tanja

Zomerkamp 2024

De komende zomer gaan we naar Mierlo, van 13 t/m 20 juli. Inschrijven kan al: www.zomerkampdenhaag.nl.

De kampfilm-avond van 2023 is gepland op zaterdag 10 februari 2023 in de Bergkerk.

Nelleke van Kooij-Tanja



Colofon

BergkerkKrant
Bergkerk - Buurt-en-kerkhuis
Bethel

Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06 51 69 84 80
Martha Michielsen
Jean Quist
wijkkrantdhw@gmail.com

Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. (070) 365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. (070) 318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Drukkerij Van de Sande

Firma A. H. Kerkhof & Zn
Uitvaartzorg sinds 1892

Dienstverlening op maat door uitvoering van:
• levensbeschouwings- en geloofsgebruiken en individuele wensen

Vrije keuze: • begraafplaats of crematorium
• kerk, aula of locatie voor dienst/samenkomst
• plaats van opbaring

Thuisopbaring volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen
Uitvaartcentrum naar uw keuze met ons advies

Voorzorg: wensformulier / codicil / adviesgesprek / kostenbegroting n.a.v. uw wensen

Groot Hertoginnelaan 227 070 345 16 76
2517 ET 's-Gravenhage
firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

Zorgvuldige aandacht en professionaliteit,
al vier generaties een familietraditie

Haagse Vredesbeurs: zonder mensen die bemiddelen bij burenruzies

Bij ons thuis hadden ze het er gekkerend even over: misschien zijn er op de Haagse Vredesbeurs ook wel mensen die bemiddelen bij burenruzies. Want geen oorlog wordt zo fel gevoerd als die over bladeren die van andermands boom vallen of over schuttingen die een centimeter te ver in andervrouws tuin staan. Die waren er dus niet, al had het zomaar gekund, want de Haagse Vredesbeurs viel samen met de Burendag.

Kleurrijk Segbroek, in eigen woorden "een Haags initiatief voor verbinding, compassie en inclusie", was er wel met een informatietafel en een vertegenwoordiger die uitlegde dat voor verdraagzaamheid en vrede, in die volgorde, mooie woorden alleen niet genoeg zijn. Er moet ook iets gebeuren om het mooie van de woorden in praktijk te brengen. En dat begint met elkaar leren kennen en echt interesse te hebben voor een ander, beoogde de vertegenwoordiger. Die



benadrukte dat Kleurrijk Segbroek daar graag aan meewerkt met een maandelijkse bijeenkomst. Op 26 oktober bijvoorbeeld wanneer het over het Soefisme gaat en over wat deze mystieke stroming van de Islam zoal bezighoudt.

Het zijn niet echt massabijeenkomsten, vertelde de vertegenwoordiger van Kleurrijk Segbroek. Aan de ene kant jammer, want zo blijft het allemaal wel heel erg kruimelwerk. Aan de andere kant wel weer goed, want dan is er ruimte om met anderen te praten over het onderwerp van de bijeenkomst. Niet van 'ik heb gelijk, dus raad eens wat u dan heeft' maar op

zo'n manier dat de ander misschien niet overtuigd maar wel met meer begrip naar huis gaat. En daar bij gelegenheid nog eens terugdenkt aan het gesprek.

Dat praten gebeurt bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke maaltijd waar iedereen zo veel mogelijk bij tot dan toe onbekenden komt te zitten. Dat pakt soms wel eens wat ongemakkelijk uit, wisten wij van ons thuis uit ervaring. Bij Kleurrijk Segbroek hebben ze die ervaring ook, verzekerde hun vertegenwoordiger. Maar het is het eerste begin van een beter begrip. En dat is weer een voorwaarde voor vrede. Daarom schuiven wij van ons thuis op 26 oktober misschien wel aan. Al maken we ons al wel een béetje zorgen waarover we het dan met die anderen in vredesnaam moeten hebben.

Meer weten over Kleurrijk Segbroek? www.kleurrijksegbroek.nl

Jean Quist

Geluid en video-stream verbeterd

Voor een betere geluidskwaliteit in de kerk en een eenvoudige verzorging van de videostream hebben in de Bergkerk onlangs enkele veranderingen aan de installaties plaatsgevonden. Met het oog op een betere verstaanbaarheid van de predikant is een nieuwe hoofdmicrofoon aangeschaft en er is een deskundige ingevlogen om de geluidafstelling te optimaliseren. Ook is het bedieningspaneel van de geluidsinstallatie onder handen genomen. Daarmee is het bedienen van het geluid sterk verbeterd.

Ook de video-streaming-instal-

latie is onder handen genomen. De voor de live-stream benodigde microfoons zijn nu eenvoudig aan te sluiten. De voor het registreren van het beeld steeds weer neer te zetten camera's en een laptop op het tafeltje voor in de kerk, zijn als u dit leest vervangen door op afstand te bedienen camera's aan de muren en orgelgalerij. Om de bediening van de live-stream te vereenvoudigen is nieuwe apparatuur geïnstalleerd achter in de kerk. De daarvoor gemaakte verhoging maakt het mogelijk om goed overzicht te hebben.

Door de vereenvoudigde bedie-

ning van livestream en geluid is het mogelijk, ook voor wie niet zo technisch zijn onderlegd is, een keertje in te springen. Met voorinstellingen is het een kwestie van op knoppen drukken om respectievelijk de dominee, de lessenaar, het orgel, de piano of het podium in beeld te brengen.

Nu de bediening is verplaatst naar achter in de kerk en sterk is vereenvoudigd, vragen we u om zich te melden als u mee wilt doen. Vele handen maken licht werk.

Marinus van Kooij

Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk



Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Predikant
Ambulant predikant
Ds. Marjan Zebregs
marjan.zebregs@xs4all.nl
Tel. 06 28 10 33 71

Pastoraat
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Voorzitter kerkenraad
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Scriba
Ineke Rog
ineke.ammeraal@gmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92
wjh@wxs.nl

Contactpersoon
'Omzien naar elkaar'
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Autodienst
Klaar en Ineke Rog
Klaar 06 19 07 41 09
Ineke 06 44 24 60 45
kirrog638@gmail.com

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Secretaris: Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Rek.nr.: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk
Marinus Van Kooij

Koster en zaalverhuur
Vacant
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk2018@gmail.com

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Kerkrentmeester
Cees Kaas
c.kaas@telfort.nl
(070) 345 61 53

Kopij voor het december-nummer uiterlijk op 6 november zenden aan: wijkkrantdhw@gmail.com

Bankrekeningnummers Bergkerk/Bethel
NL21 INGB 0000 5102 50
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk (voor collectebonnen en giften wijkwerk)

NL38 RABO 0373 7207 77
Protestantse Gemeente Den Haag (voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75
Diaconie Bergkerk



Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Bankrekening
NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v.
Stek, stichting voor Stad en Kerk, omschrijving 'Bethel'

Agenda oktober 2023

Wo 8	17u	KidsTime-middag, Bethel
Za 11	11u	Repair Café Bethel
Zo 19	15	BethelMuziekMatinee, Drift & Bruno
Ma 20	17 u	Maaltijdavond, Bergkerk
Wo 25	17 u	KidsTime-middag, Bethel

Vaste activiteiten

Bethel (zie ook betheldenhaag.nl)

Open huiskamer	elke ma 15-17 u en elke do 9.30-11.30 u
Open kapel	elke ma 16-19.30 u
Avondgebed	elke ma 19.30-20.15 u
Maaltijden	elke di en elke 2 ^e en 4 ^e do van de maand, 18 u

Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)

Samen eten	elke 3 ^e ma van de maand 17.30-18.30 u
Rondje koffie	elke do 10.30-11.45 u

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in waardes van €0,50, €1, €2,50 en €5. Per vel van 20 stuks €10, €20, €50 en €100. Ze kunnen worden besteld door het juiste bedrag over te maken naar bankrekening NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van collectebonnen, de waarde en het aantal velletjes. Binnen veertien dagen zullen de bonnen in een gesloten enveloppe in de kerk aanwezig zijn (bij Cees Kaas, de koster of commissie van ontvangst).

Cees Kaas



Gediplomeerd **PEDICURE**
A.J. van Kempen-Jol

Patrijslaan 3, Den Haag Tel. 070 - 3106190

MELKHANDEL HABETS

Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03

Wijkbus Segbroek

Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek.
De wijkbus rijdt iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken nieuwe klanten!
Ook zoeken we dringend vrijwilligers om 1 dagdeel per week te chaufferen.

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070 van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.

Adres: Escampalaan 61F (Escampade)

www.joostfvanvliet.nl



Joost f van Vliet
makelaars o.g.

Distelvinkenplein 9 | Tel 070 365 00 00 | info@jfvliet.nl
2566 GH Den Haag | Fax 070 363 06 72 | www.joostfvanvliet.nl

