



Muziekkamp Putten



Daar sta je dan, zaterdag 8 juli, bij de Bergkerk te wachten op de touringcar. Je ziet bekende gezichten. De meesten ken je van de kindermiddagen of tiener-avonden. Wie zouden er dit jaar nieuw zijn?

Nadat iedereen ingestapt is wordt duidelijk welke 41 kinderen en tieners meegaan op kamp. Wat zou de leiding dit jaar verzinnen hebben? Hoe ziet het kamp-terrein in Putten er uit?

Het is gelukkig mooi weer als we in Putten aankomen. Op een groot veld gaan we onze eigen tenten opzetten; in een grote cirkel. Kinderen bij elkaar en tieners bij elkaar.

Zoals gebruikelijk mocht je zelf kiezen bij wie je in de tent wilt.

Overall op het kampterrein hing inmiddels een poster van Gerrie Goedgehoor. Hij zocht talenten. Na het avondeten werd in de blokhut een soort auditie/zangwedstrijd gehouden. Er ging een deel van de leiding optreden en als jury de audities van de medeleiding beoordelen. De leiding deed het niet zo best volgens de jury, dus ja, wat nu?

Gerrie Goedgehoor vroeg of er bij de kampgroep muzikalenten waren. Dit kamp zou dus in het teken van muziek staan. De kinderen en tieners werden in groepjes ingedeeld en die groepjes vormden de bands waarmee gedurende de week geïmproviseerd moest worden voor het optreden tijdens de bonte avond.

De zaterdag werd afgesloten met een avondwandeling door een donker bos waarbij we wel dieren, herten of zwijnen hoorden lopen maar helaas niet gezien hebben. Ook kwamen we een grote ijzeren ring tegen op het zwaartepunt van Nederland.

De weersvoorspelling voor zondag was niet zo goed, daarom werd besloten zondagochtend een spel

te doen. We gingen 's middags niet naar de kerk, maar hielden zelf een Kampdienst. Het ging over David die voor koning Saul speelde op zijn harp en over wat muziek met je kan doen.

's Avonds stond een kampvuur gepland, wat helaas niet door kon gaan omdat alles nat was van de regen. Maar wel werd een ingelast spel, water-spons-en-vuur, gespeeld.

En de rest van de week? Lekker chillen en kletsen in of voor je tent, wat voetballen, tafeltennissen en natuurlijk meedoen aan de door de leiding georganiseerde programma-onderdelen.

Zoals op maandag na een Engels ontbijt. De tieners gingen klimmen en de kinderen maakten een duimpiano. Toen het donker werd beleefden we nog een spannend avontuur; toen we in een door de beheerder van het kampterrein aangewezen stuk bos het orkestspel wilden gaan spelen, werden we verrast door een boze jager. Die zag zijn jacht in 't water vallen en vroeg of wij dat bos wilden verlaten.

Dinsdag stond het zwembad gepland. Tot vlak voor het kamp was het onzeker of we wel naar het zwembad konden gaan. De kosten daarvan waren ten opzichte van vorig jaar met driehonderd procent gestegen. Ook de boodschappen en de touringcar waren veel duurder geworden. Met die grote prijsstijgingen was geen rekening gehouden bij het bepalen van de deelnemersbijdrage. Gelukkig reageerden veel ouders en grootouders op de oproep voor een extra bijdrage. Er kwamen voldoende giften binnen om het zwembad door te laten gaan.

Helaas viel het avondspel, waarbij je honderd vragen moest beantwoorden die in het bos hingen, in het water door een enorme regenbui.

Woensdag lekker uitslapen en brood op bed in je tent, wat wil je

nog meer? Het vragenspel werd alsnog afgemaakt en nu moesten de tenten ook echt opgeruimd worden. Na het avondeten deden we het grappige blindevinkenspel. En later toen het echt donker was een spannend grenshandelspel voor de tieners. De kinderen gingen toen slapen.

Op donderdag scheen het zonnetje al heerlijk en gingen we naar het dorp voor een dieren-vossenjacht en natuurlijk shoppen. Bij het laatste nachtspel van het kamp moesten er in groepjes delen van kampliedjes gezocht worden in het bos. Natuurlijk was er een douane (zogenaamd op zoek naar plagiaten) die dat weer kon afpakken.

Vrijdag stond helemaal in het teken van het opruimen van de tenten - gelukkig was het droog - en het opnemen van videoclips van de bands die 's avonds werden vertoond. Alle kinderen en tieners vormden de jury. Uiteindelijk wonnen bij de kinderen de Drie B's en bij de tieners de Purple Keys. Tot slot was er kampvuur en disco.

En voor je het weet is het dan weer zaterdag, de kampweek is voorbij, gaan we weer naar huis en moeten we afscheid nemen van al die leuke mensen. Eigenlijk zou je nog een weekje willen blijven, maar ja, er staan ouders bij de Bergkerk te wachten, helaas. Dan volgend jaar maar weer!

Nelleke van Kooij - Tanja

Maaltijdavonden Bergkerk

Beste mensen, ook in september kunt u genieten van een heerlijke maaltijd in de mooie benedenzaal van de Bergkerk. De nieuwe keuken bevalt prima; we hebben er al een paar heerlijke maaltijden kunnen koken.

U bent welkom op maandag 18 september vanaf 17 uur. Er is wat te drinken en er is wat te knabbelen. Om 17.30 uur begint de maaltijd. In het kader van Vakantielanden is nu Indonesië aan de beurt. De kosten zijn zes euro. Als er dieters horen we dat graag. Opgeven kan tot en met de donderdag voorafgaande aan de maaltijd via Anje Broekman, tel. 070-361 62 74 of 06 40 21 23 62. We verheugen ons erop om u te mogen verwelkomen. Met vriendelijke groet van het Diner-Team.

Gerdie van der Kolk - Bongers

Uit de kerkenraad

Na welverdiende vakanties van predikant en andere kerkenraadsleden zijn wij op 20 juli weer fris en vol goede voornemens aan de slag gegaan. Nog niet alle kerkenraadsleden waren aanwezig op de kerkenraadsvergadering op 20 juli. We blikten nog even terug op het afscheid van ds. Marja Flipse. Ze is niet lang bij ons in de gemeente geweest, maar heeft zich leren kennen als een bijzonder mens. Jammer voor ons dat ze ons heeft verlaten, maar wij wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe baan. Na de gebruikelijke punten, zoals het vaststellen van de agenda, de notulen van de vorige vergadering en de binnengekomen post kwamen de andere punten aan de orde. Margriet meldde vanuit de beroepingscommissie dat er een advertentie is geplaatst in Trouw.

De classis heeft de kerkenraad om hun mening gevraagd over enkele wijzigingen in de kerkorde. Wij hebben dit besproken en onze reactie teruggestuurd. Indien u meer over de inhoud en over onze reacties wilt weten, kunt u scriba Ineke Ammeraal vragen of u de stukken kunt inzien.

Wij hebben ook de jaarrekening over 2022 van de Bergkerk gemeente vastgesteld. Deze jaarrekening kunt u binnenkort op onze website: <https://bergkerkdenhaag.org/inzien>.

Om organisatorische redenen zal de oecumenische dienst verplaatst worden van 17 naar 24 september 2023. Deze dienst zal geleid worden door ds. Fokke Fennema en dhr. Paul Kuhlman.

Anja Drost stelt zich beschikbaar als afgevaardigde naar de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. Wij hebben de Algemene Kerkenraad uitgenodigd om de vergaderingen in 2024 in de Bergkerk te houden.

We sloten de vergadering af met het bidden van 'Het onze vader'. We gingen met een goed en tevreden gevoel naar huis.

De volgende vergadering staat gepland op 14 september.

Ineke Ammeraal

Van de Kerkrentmeesters

Al heel lang heeft de kerkzaal aan de linkerkant een dicht raam. Ooit gemaakt als vervangende nooduitgang, toen Uitzicht gesloopt en nieuw herbouwd werd. Dat raam moest natuurlijk weer terug. Maar de aannemer die de nooduitgang gemaakt had en het kozijn in opslag had, was failliet en het metalen kozijn was weg.

Een vervangend nieuw raam stuitte op financiële problemen bij het kerke-lijk bureau, waardoor de zaak lange tijd stillag. Maar omdat de andere ramen ernstige roestvorming vertonen, is er nu echt onderhoud nodig. Of natuurlijk nieuwe, betere ramen. Met een redelijke offerte stuiten we nu op de gemeente die een vergunningaanvraag om alle oude ramen te vervangen door ramen met kunststof kozijnen heeft afgewezen. Reden is, dat er dan drie soorten materiaal voor de kozijnen in die gevel zullen komen, hout voor de ramen van de beneden-zalen, kunststof voor de grote ramen van de kerkzaal en metaal voor de smalle bovenramen. En dat vindt de gemeente teveel van het goede. Er wordt gewerkt aan een nieuwe vergunningaanvraag.

De kerkrentmeesters hebben sinds kort hun eigen emailadres: kerkrentmeestersbergkerk@gmail.com, te gebruiken wanneer u een vraag, suggestie of opmerking aan/voor de kerkrentmeesters hebt.

Daarnaast heeft de penningmeester zijn "eigen" mailadres: penningmeesterbergkerk@gmail.com, bijvoorbeeld om declaraties in te dienen.

Cees Kaas, namens de kerkrentmeesters

DE-punten

Heeft u nog ergens verdwaalde DE punten liggen? In de Bergkerk staat een doos waarin u uw DE-punten kunt doneren. Er wordt gespaard voor koffie voor de voedselbank.



Op deze plek treft u de maandelijkse column aan die beurtelings wordt verzorgd door het pastorale team. Wisselend door ds. Marjan Zebregs en diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins. Deze keer een column van Klaas Bruins.

De waarde van 'waardigheid'

We staan er nauwelijks bij stil hoe belangrijk het erkennen en respecteren van de waardigheid van elk mens is, voor de samenleving als geheel en voor iedereen persoonlijk.

Aan de basis van dit besef van waardigheid ligt de gedachte dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Wij zijn niet louter natuur. God heeft zijn adem in de mens geblazen en daardoor bijna goddelijk gemaakt, zoals psalm 8 verwoordt.

Elk mens is een wereld op zich, een wereld van gedachten, gevoelens, gaven, verweven met allerlei andere mensen, een uniek persoon met een even unieke levensgeschiedenis, waar ook God op betrokken is. Wie één mens doodt, vernietigt dan ook een hele wereld, en wie één mens redt, redt een hele wereld. Daarmee is het besef van de waardigheid van de mens door het Jodendom heel sterk tot uitdrukking gebracht. Waardigheid hoeft je niet te verdienen, het is je om niet met je mens-zijn gegeven.

Miskening van waardigheid

In de wetenschap daarentegen zijn er echter allerlei reductionistische theorieën over de mens die deze waardigheid aantasten, zoals: we zijn niet meer dan ons brein of niet meer dan dieren die kunnen denken. Ook de theorie die het ene ras superieur en het andere inferieur beschouwt, doet dat. Dat zijn allemaal gevaarlijke ideeën: als de mens niet zo veel waard is, dan doet het er ook niet zoveel toe om de minderwaardige mens te gebruiken of zelfs te doden. We hebben gezien waar dit toe heeft geleid in tijden van kolonisatie en slavernij. En hoe het in het Derde Rijk van Hitler heeft geleid tot ontmenselijking en vernietiging van Joden, mensen met een verstandelijke beperking, Roma en Sinti.

Rechten van de mens

Tegen deze achtergrond werd na de Tweede Wereldoorlog de menselijke waardigheid de grondslag voor alle rechten van de mens zoals die in 1948 zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat was een hoogtepunt in de morele ontwikkeling van de mensheid. Dit jaar vieren we het 75-jarig bestaan hiervan.

Maar daarmee was en is de (gelijk)waardigheid van ieder mens in de wereld nog lang geen feit. Deze waardigheid van de mens wordt nog steeds aangetast door geïnternaliseerde minderwaardigheid, onvrijheid, overheersing, kansenongelijkheid, armoede, het idee van de prestatie-maatschappij dat je je moet bewijzen om eigenwaarde te creëren.

Waardigheid in persoonlijke contacten

We staan er nauwelijks bij stil, maar het erkennen, respecteren en versterken van de waardigheid speelt een rol in elk contact dat we hebben.

Ga ik met zelfrespect, zelfwaardering, besef van eigen kracht en met aanvaarding van mijn eigen tekorten met de ander om?

En hoe gaat de ander met mij om. Word ik echt gezien? Geeft hij/zij mij de ruimte om mij uit te spreken? Merk ik echt interesse van de ander in mij? En ervaar ik respect in de houding en reactie van de ander? Aanvaardt de ander ook mijn tekorten? Ervaar ik geduld, als ik me nog niet zo vertrouwd voel om me te uiten? Voel ik me uitgenodigd om mijn mening en ideeën over iets te geven? Merk ik aan de ander dat hij vindt dat die ertoe doet? Worden mijn talenten, gaven gezien en gewaardeerd en word ik gestimuleerd om daarmee verantwoordelijkheid te dragen? Ons besef van waardigheid heeft het nodig om steeds weer gevoed te worden, maar kan ook gekwetst worden. Omgaan met elkaar is dan ook een precaire aangelegenheid.

Wat mij betreft verdient het geloof in en respecteren van de waardigheid van elk mens een grote plek in opvoeding, onderwijs en kerk. Want wie in de waardigheid van elk mens gelooft, zal een ander niet gauw kwaad doen, laat staan doden. Die zoekt het goede en wil liefhebben.

Als waardigheid onder druk staat

In onze buurt-en-kerkhuizen ontmoeten we veel mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven: met het gezin waarin ze opgegroeid zijn, met hun eigen psychische of lichamelijke gezondheid, met omstandigheden, enzovoort. En dat kan hun gevoel van waardigheid behoorlijk negatief beïnvloeden. Bij ouderen kan het besef van waardigheid aangetast zijn door allerlei ervaringen van verlies van naasten, gezondheid, vitaliteit en mobiliteit.

Als die waardigheid onder druk staat is het des te belangrijker dat die waardigheid gerespecteerd en versterkt wordt in menselijke contacten. Waar we ons als mens in onze waardigheid versterkt voelen, worden we vrijer, bloeien we op en worden we meer open, en gaan we meer leven en geven. Ja, ook geven, want het vermogen om te geven hoort - zo heb ik geleerd van het Jodendom - bij de waardigheid van de mens. We willen van betekenis zijn voor anderen.

In onze buurt-en-kerkhuizen helpen we mensen met de voedselbank, taallessen, met formulieren, contacten met instanties, contacten met anderen, maar zien we mensen ondanks eigen tekorten óók geven. Het belangrijkste wat we met mensen willen en kunnen bereiken is dat hun gevoel van waardigheid versterkt wordt. Dat eenieder de unieke wereld die hij of zij is als waardevol kan omarmen.

Klaas Bruins, Diaconaal opbouwwerker buurt-en-kerkhuus Bethel

Haagse Vredesbeurs

Bijeenkomst in het kader van bouwen aan vrede op zaterdag 23 september van 10.30 tot 16.30 uur in de Doopsgezinde Paleis-kerk, Paleisstraat 8.

Den Haag, stad van vrede en recht. Een bekende slogan, die vaker zichtbaar gemaakt zou mogen worden. Daarom hebben een paar vrijzinnige groepen het initiatief genomen om een groot publieks-

evenement te organiseren waar ruimte is om vrede te leren, te bouwen en te doen.

Leren: via lezingen. Met sprekers als Manuela Kalsky (Oprichter NieuwWij), Fernando Enns (hoogleraar Vredetheologie), Guido van Leemput (fractiemedewerker SP), Sharief Mohammed (voorzitter moskeebestuur)

Bouwen: via netwerkcontacten met organisaties die met een informatiestand aanwezig zijn

Doen: via workshops als zang, vrede-gevoel communiceren, vredesmeditatie, creatieve werkvormen. En verrassende manieren!

Ieder is welkom om op deze dag de vrede in jezelf te vinden en de vrede met anderen verder uit te bouwen! De bijeenkomst is geschikt voor alle leeftijden. Toegang is vrij. Aanmelding gewenst (niet verplicht) via haagsevredesbeurs@gmail.com



BethelMuziekMatinee

Zondag 17 september om 15 uur start in Bethel het BethelMuziekMatinee-seizoen met optredens van twee muziekgezelschappen: Trio de Monchy en ensemble Serenata.

De leden van Trio de Monchy (Frederiek Muller - sopraan, Richard Braakenburg - klarinet en Roel van der Wal - piano) maken al jaren graag muziek met elkaar en treden ook regelmatig op. Zij voeren in deze BethelMuziekMatinee klassieke composities uit, van barok tot hedendaagse klassieke muziek. Eén van de lievelingsstukken voor deze samenstelling, 'Der Hirt', voerden zij al enige keren uit. Ook op 17 september zal dit werk, Schuberts laatste, te horen zijn.

Het ensemble Serenata is een strijkkwartet dat nu vier jaar bestaat. Musici komen uit de regio Den Haag / Rotterdam: Thomas Dronkers - viool 1, Angelika Lakkis - viool 2, Eva de Vos - altviool, Maarten Bolsenbroek - cello. Recent is het ensemble uitgebreid met pianist Arjan Meijdam, om een uitstap te kunnen maken naar het repertoire van de pianokwintetten.

Tijdens dit concert zal Serenata het pianokwintet van Schumann spelen, een van de bekendste en meest gewaardeerde kwintetten uit de vroeg-romantische periode. Robert Schumann schreef zijn kwintet in 1842 en daarmee was Schumann een van de eerste componisten die een piano toevoegde aan het klassieke strijkkwartet en zo een nieuwe dimensie gaf aan de kamermuziek.

Vooraf is er koffie of thee en na afloop gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje. Een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom.

Klaas Bruins

In gesprek met ds. Marjan Zebregs

Sinds 1 november 2022 is Marjan werkzaam in onze gemeente, veel gemeenteleden hebben haar al leren kennen tijdens de huisbezoeken die ze als predikant bracht aan mensen voor wie door ziekte of zorg voor een huisgenoot kerkgang niet meer of beperkt mogelijk is; maar ook eenzame mensen met weinig contacten hebben baat bij een luisterend oor en waar nodig een helpende hand.

Marjan is oprecht geïnteresseerd in iemands verhaal. De bezoeken die ze brengt brengen haar in contact met veel verschillende mensen, elk met hun eigen verhaal. Het pastoraal werk in de Bergkerk omvat veel gebieden, pastorale contacten zijn daardoor heel divers en niet te koppelen aan bepaalde doelgroepen. Elk contact is anders, dus geen doelgroepen, maar uitgaan van individuele (hulp)vragen en interesses.

Hiernaast ondersteunt ze, als ambulante predikant, de kerkenraad in de beroepingsprocedure naar aanleiding van het vertrek van ds. Marja Flipse. Marjan begon haar loopbaan bij de Rijksoverheid, waar ze dertig jaar heeft gewerkt. Het lijkt een heel andere wereld, in vergelijking tot haar activiteiten in de Bergkerk, maar dat weerlegt ze door aan te geven dat van jongs af aan een rode lijn zichtbaar was in haar leven, gericht op dienend bezig zijn. "De Overheid zorgt voor de mensen, doordat burgers rechten kregen en daardoor niet meer afhankelijk zijn van de luimen van de werkgevers" is haar repliek. Als rijksambtenaar analyseerde ze bijvoorbeeld wachtlijsten en de lengte voor buitenschoolse opvang en dagopvang van 23 kinderopvangorganisaties in Nederland. Ter afsluiting van dit gesprek, kan wel gesteld worden dat met haar benoeming de Bergkerk een actieve loot aan haar stam rijker is geworden.

Edwine Muller-Buschman



Bezoekwerk

Beste lezers van de Bergkerkkrant, zoals u in het interview kunt lezen, houd ik erg van bezoekwerk. Nu is er ruimte in mijn agenda om op bezoek te gaan bij mensen, die bijvoorbeeld denken: "Ik heb niet zulke problemen, dat een dominee nodig is" of "Ik kom nauwelijks in de kerk, dan kan ik toch geen dominee op bezoek vragen" of "Ik weet eigenlijk niet meer wat ik geloof en of ik nog wel geloof, wat moet ik dan met een dominee praten".

Wat u ook denkt of voelt, ik kom met liefde bij u op bezoek! Neem gerust contact met me op om een afspraak te maken, zie mijn gegevens bij de wijkinfo op de achterkant van deze Bergkerkkrant.

Ds. Marjan Zebregs

De maandagen in Bethel

Buurt-en-kerkhuis Bethel is iedere maandag open om 15 uur voor een lekker bakje koffie of thee, met natuurlijk iets lekkers erbij. Ook worden er spelletjes gedaan.

De gasten komen uit verschillende kerken in Den Haag. Het is interessant en gezellig om met hen van gedachten te wisselen.

Om 17 uur gaat Bethel dicht, en vervolgens om 19.15 uur weer open voor het Taizé-avondgebed dat om 19.30 uur begint.

Voor beide activiteiten bent u van harte welkom, opgeven is niet nodig. Graag tot ziens in Bethel, Th. Schwenckestraat 28/30, bereikbaar met tram 3 en 12 en bus 21.

Klaas Bruins, Margriet den Heijer en Pieter Tuinstra

Indrukwekkend onderhoud



Om een kerkgebouw in stand te houden is onderhoud nodig. Dat zien we ook in de Bergkerk. Het college van kerkrentmeesters is daar druk mee. En in bijna alle gevallen brengt onderhoud steeds hogere kosten met zich mee.

Op onze reis door Duitsland bezochten we meerdere kastelen en kerken. Op aanraden van vrienden bezochten we in Worms de kathedraal Dom St. Peter. Deze domkerk is een romaanse pijlerbasiliek en de kleinste van de drie Rijnlandse keizerlijke domkerken. Bijzonder is dat de kerk zowel een oostelijk als een westelijk koor heeft met elk twee traptorens en dwerggalerijen. In de bisschoppelijk hof van de kathedraal zagen we verschillende herinneringen aan Maarten Luther die daar in 1521 weigerde zijn woorden (stellingen) te herroepen, waaronder hele grote bronzen schoenen.

dekking en beelden zonder handen en hoofden. Je zou verwachten dat de hele kerk in de steigers zou staan. Toch stond maar een klein gedeelte in de steigers. Als bouwkundige was ik wel geïnteresseerd hoe dat zat en hoe men bij zo'n oud en groot gebouw met het onderhoud omgaat.

Men is in het jaar 2000 begonnen met het renoveren van de Dom. Tussen 2002 en 2018 stonden er steigers in en om de kerk. Alle vier de torens, de oostgevel, de kruisingstoren en de hele noordgevel zijn in deze bijna zestien jaar geleidelijk gerenoveerd. Kosten: 15 miljoen euro. Vanaf de millenniumviering in 2018 heeft men het onderhoud gepauzeerd tot afgelopen maart. Dit om voor verdere renovatie eerst goede plannen te maken en om geld bij elkaar te krijgen.

De hele zuidkant van de kathedraal moet nog worden gerenoveerd. Men kon pas in juni beginnen met



De kerk, die ruim duizend jaar oud is, verkeerde/verkeert in een slechte staat van onderhoud. Zo zagen we gevels waar stukken steen uitvallen, een opgelapte leien dakbe-



Erediensten Bergkerk september 2023

aanvang 10.00 uur tenzij anders vermeld

Zondag	voorgangers	Bijzonderheden
03 september	Mw. Sity Smedinga, Strijensas	
10 september	Ds. Saskia Wevers-van der Feltz, Gorssel	
17 september	Ds. David Schiethart	
24 september	Ds. Fokke Fennema en Diaken Paul Kuhlmann	Oecumenische dienst met de Titus Brandsmagemeenschap / m.m.v. cantorij
01 oktober	Ds. Olivier Elseman	

De kerkdiensten in de Bergkerk kunt u in de kerk zelf meevieren! De kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep. De diensten in de Bergkerk zijn eveneens te horen en te zien via ons eigen Youtube-kanaal. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen, of tik dit webadres in: tiny.cc/DenHaag-West.

Leesrooster september 2023

	Oude Testament	Epistellezingen	Evangelielezingen
03 september	Jeremia 7: 23-28	Romeinen 12: 1-8	Matteüs 17: 14-20
10 september	Ezechiël 33: 7-11	Romeinen 12: 9-21	Matteüs 18: (1)15-20
17 september	Exodus 32: 7-14	Romeinen 14: 5b-12	Matteüs 18: 21-35
24 september	Jona 3: 10-4: 11	Filippenzen 1: 21-27	Matteüs 20: 1-16

het plaatsen van steigers omdat tot die tijd de beschermde gierzwaluwen hun intrek hadden genomen in de steigergaten van vorige renovaties. Vanaf januari 2024 worden de eerste grotere delen aan de zuidkant aangepakt. Het hele zuidelijke transept, het dak van het centrale schip en de zijbeuken, de gotische kapellen met het zuidelijke portaal en tenslotte moeten hier de gevels worden aangepakt. Er zijn ook maatregelen gepland voor brandbeveiliging. Met dit alles is men de komende twintig jaar zoet; de dom zal dus weer twintig jaar in de steigers staan. Kosten: 12,3 miljoen euro. Met het teruglopende aantal kerkgangers is dit niet op te hoesten; het bisdom en de federale overheid dragen voor een groot deel bij aan de kosten.

Omdat het door de omliggende bebouwing onmogelijk is om de kerk in zijn geheel op de foto te zetten, hierbij een foto van het bronzen schaalmodel dat voor de zuidkant van de Dom staat en een tekening die de Dom in de Middeleeuwen weergeeft.

Marinus van Kooij



Colofon

BergkerkKrant
Buurt-en-kerkhuis
Bethel

Eindredactie:
Marinus van Kooij,
tel. 06 51 69 84 80
Martha Michielsen
Jean Quist
wijkkrantdhw@gmail.com

Correspondenten:
Bergkerk: Edwine Muller,
tel. (070) 365 11 66,
e.muller-buschman@ziggo.nl
Buurt-en-kerkhuis Bethel:
Klaas Bruins, tel. (070) 318 16 56,
KBruins@stekdenhaag.nl

Administrateur/Advertenties
Cees Kaas
Tel. (070) 345 61 53
c.kaas@telfort.nl

Bankrekeningnummer
NL41 INGB 0002 0789 62
(Wijkblad Den-Haag West)

Opmaakredacteur:
Herman Hartman
Druk: Drukkerij Van de Sande

Van harte welkom

Reserveer alvast voor het najaar

1

Voor 15-29 jarigen

4 september
19.30 uur
Parkstraat 32

Informatieavond
Taizé reis Herfstvakantie

2

Voor ambtsdragers

7 oktober
9.00-14.00 uur

Jaarlijkse Inspiratiedag
met hoofdspreker
Tabitha van Krimpen

3

Voor iedereen van 16+

19 november
19.30 uur
Theater aan 't Spui

In Gods Naam
Voorstelling
Bastiaan Ragas

UITMIDDING VAN DE ALGEMENE KERKENRAAD

Firma A. H. Kerkhof & Zn

Uitvaartzorg sinds 1892

Dienstverlening op maat door uitvoering van:

- levensbeschouwings- en geloofsgebruiken en individuele wensen

Vrije keuze:

- begraafplaats of crematorium
- kerk, aula of locatie voor dienst/samenkomst
- plaats van opbaring

Thuisopbaring volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen

Uitvaartcentrum naar uw keuze met ons advies

Voorzorg: wensenformulier / codicil / adviesgesprek / kostenbegroting n.a.v. uw wensen

**Groot Hertoginnelaan 227
2517 ET 's-Gravenhage**

070 345 16 76

firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

Zorgvuldige aandacht en professionaliteit,
al vier generaties een familietraditie

Herwaards, derwaards, vanhier



We verlaten onze graag op wegwijzers ook tijdens onze vakantie. Maar wat nu als elke richting goed lijkt? Verder moet je, zoveel is wel duidelijk na het lezen van deze borden die ik Middelburg aantrof tijdens mijn eigen vakantie. Het is je eigen keuze welke weg je inslaat. In de Bijbel komen we zulke keuzes volop tegen. Ook in je eigen leven komen zulke keuzes voor.

Herman Hartman

Het is dringen bij de uitgang

Het is dringen bij de uitgang, denken wij van ons thuis dezer dagen wat oneerbiedig na enkele elkaar snel opvolgende begrafenis en crematies van mensen die we goed kennen. En het wordt nóg drukker, want enkele mensen die we goed kennen, hoorden in het ziekenhuis "We kunnen helaas niets meer voor u doen; u hoeft hier niet meer te komen".

Een enkele keer lijkt na zo'n Jobstijdung een wonder te gebeuren, leert de praktijk. Dan lijkt het alsof iemand zomaar opknapt zonder dat een dokter iets noemenswaardigs heeft gedaan. Of is iemand nog wel ziek en kan een dokter niets noemenswaardigs meer doen, maar lijkt de patiënt nergens last van te hebben.

In het begin is dat nogal eens, legde iemand uit die dat in zijn beroep vaker ziet gebeuren. Heeft iets te ma-

ken met de aandacht die mensen krijgen die veel onaangenaamheid verdriegt. Maar vroeger of later komt het einde, in een onpersoonlijk hospice of thuis in een huis dat veel te snel aan karakter verliest. Door een bed met medische hulpmiddelen in de woonkamer, spullen die voor het gemak van helpenden zijn weggeruimd en in de aanloop naar de definitieve afvoer alvast in een doos zijn gepropt.

En telkens weer de vraag: waar praat je met een terminaal zieke nog over? "Als je weer beter bent, maken we weer eens zo'n reis net als toen!" Maar de ander wordt niet meer beter: mensen die weten waar ze het over hebben zijn daar duidelijk over. Dit is ook zo'n vraag: blijf ik niet te lang? Het is immers ziekenbezoek. Of dit: blijf ik wel lang genoeg? Want de ander kan de indruk krijgen dat het bezoek te veel moeite wordt. En om het

rijtje af te maken: kom ik wel genoeg langs, blijf ik niet te lang weg?

In de praktijk wordt er bij elk bezoek telkens wat minder gepraat. Alles wat belangrijk is, hebben we gezegd. Of samen aan gedacht, want ook zonder wat te zeggen kun je iets uitpraten. Om nog even over na te denken: niet iedereen vindt troost in een Bijbeltekst. Niet iedereen berust in het vooruitzicht van een hemel. En al helemaal niet wanneer iemand door een hele nare ziekte kinderen niet meer ziet opgroeien. Kinderen die dan zo jong zijn dat ze een ouder alleen kennen als iemand op een foto.

De tot nog toe laatste ging op een voorjaarsdag. Een mooie dag aanvankelijk, maar later betrof de lucht. Als samenvatting van wat was geweest; als vooruitblik op wat komt.

Jean Quist

Wijkinfo Protestantse Wijkgemeente Bergkerk



Daal en Bergselaan 50 A
2565 AE Den Haag
Tel. (070) 360 62 84
www.bergkerkdenhaag.org

Predikant
Ambulant predikant
Ds. Marjan Zebregs
marjan.zebregs@xs4all.nl
Tel. 06 28 10 33 71

Tijdelijke predikant
Ds. Marja Flipse
revmarja@icloud.com
Tel. 06 48 65 02 17

Pastoraat
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Voorzitter kerkenraad
Aaltje Visser
Tel. (070) 323 32 20

Scriba
Ineke Rog
ineke.ammeraal@gmail.com

Diaconie
Willem-Jan Huijssoon
Tel. (070) 392 65 92
wjh@wxs.nl

Contactpersoon
'Omzien naar elkaar'
Aaltje Visser, tel. (070) 323 32 20

Organist
Warner Fokkens
Tel. (010) 210 85 89
info@warnerfokkens.nl

Cantor
Christi van der Hauw-Scheele
Tel. (070) 354 64 62
jaap-christi@online.nl

Autodienst
Klaar en Ineke Rog
Klaar 06 19 07 41 09
Ineke 06 44 24 60 45
kirog638@gmail.com

Jeugdwerk
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl
Secretaris: Nelleke van Kooij
Tel. (070) 363 04 72
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Rek.nr: NL78 INGB 0006 7296 40
Penningmeester Jeugdwerk
Marinus Van Kooij

Koster en zaalverhuur
Vacant
Tel. (070) 360 62 84
bergkerk2018@gmail.com

Ledenadministratie
Gerard Gutz
Tel. (070) 368 96 48
g.gutz@casema.nl

Kerkrentmeester
Cees Kaas
c.kaas@telfort.nl
(070) 345 61 53

Kopij voor het oktober-nummer uiterlijk op 4 september zenden aan: wijkkrantdhw@gmail.com

Bankrekeningnummers
Bergkerk/Bethel

NL21 INGB 0000 5102 50
Protestantse Wijkgemeente
Bergkerk (voor collectebonnen en giften wijkwerk)

NL38 RABO 0373 7207 77
Protestantse Gemeente Den Haag
(voor kerkelijke bijdragen)

NL92 INGB 0007 5801 75
Diaconie Bergkerk

bethel buurt-en-kerkhuis

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel. (070) 318 16 56
www.betheldenhaag.nl
Twitter: @BethelDenHaag
Facebook: Buurt-en-kerkhuis Bethel Den Haag

Coördinator
Klaas Bruins, diaconaal
opbouwwerker
Tel. (070) 318 16 56
kbruins@stekdenhaag.nl

Beheerder
Nelleke van Kooij
Tel. 06 10 23 53 21
bethelbeheer@gmail.com

Bankrekening
NL83 INGB 0009 5168 45 t.n.v.
Stek, stichting voor Stad en Kerk,
omschrijving 'Bethel'

Agenda september 2023

Zo 3	11.30 u	Koffieconcert Warner Fokkens, Bergkerk
Ma 4	19.30 u	Informatieavond Taizé-reis, Parkstraat 32
Do 14	19.30 u	Kerkenraadsvergadering, Bergkerk
Zo 17	15 u	BethelMuziekMatinee, Trio de Monchy en ensemble Serenata
Ma 18	17 u	Maaltijdavond, Bergkerk
Za 23	10.30 u	Haagse Vredesbeurs, Paleiskerk

Vaste activiteiten

Bethel (zie ook betheldenhaag.nl)

Open huiskamer	elke ma 15-17 u en elke do 9.30-11.30 u
Open kapel	elke ma 16-19.30 u
Avondgebed	elke ma 19.30-20.15 u
Maaltijden	elke di en elke 2 ^e en 4 ^e do van de maand, 18 u

Bergkerk (zie ook bergkerkdenhaag.org)

Samen eten	elke 3 ^e ma van de maand 17.30-18.30 u
Rondje koffie	elke do 10.30-11.45 u

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in waardes van €0,50, €1, €2,50 en €5. Per vel van 20 stuks €10, €20, €50 en €100. Ze kunnen worden besteld door het juiste bedrag over te maken naar bankrekening NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van collectebonnen, de waarde en het aantal velletjes. Binnen veertien dagen zullen de bonnen in een gesloten enveloppe in de kerk aanwezig zijn (bij Cees Kaas, de koster of commissie van ontvangst).

Cees Kaas



Gediplomeerd **PEDICURE**
A.J. van Kempden-Jol

Patrijslaan 3, Den Haag Tel. 070 - 3106190

MELKHANDEL HABETS

Voor al uw dagverse Zuivel deur aan deur in uw Vogelwijk en omgeving.
Ook voor horeca en groot verbruik
G. Habets, tel. 397 61 03

Wijkbus Segbroek

Vervoert ouderen in o.a. stadsdeel Segbroek.

De wijkbus rijdt iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken nieuwe klanten!
Ook zoeken we dringend vrijwilligers om 1 dagdeel per week te chaufferen.

U kunt ons bereiken op tel: 070-3685070 van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 10.00 uur.

Adres: Escampaan 61F (Escampade)

www.joostfvanvliet.nl



Joost f van Vliet
makelaars o.g.

Distelvinkenplein 9 | Tel 070 365 00 00 | info@jfvliet.nl
2566 GH Den Haag | Fax 070 363 06 72 | www.joostfvanvliet.nl

