

## Goede Vrijdag in de Bergkerk te Den Haag (15 april 2022)

Voorganger: ds. Martine Nijveld

Ambtsdrager: Ineke Rog-Ammeraal

Organist: Warner Fokkens

Koster: Joop van Groningen

Met medewerking van de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele

Lector: Joke Verhave

Livestream: Theus van den Broek



In deze viering klinkt het verhaal van het lijden van Jezus – en daarmee het verhaal van het lijden van zovelen hier en nu. De tocht gaat door een diep dal - door het dal van de dood.  
We gaan door het donker, door de nacht.

Stilte

Openingstekst (uit psalm 91):

Ambtsdrager: Wie woont in de hoede van de Allerhoogste God,

Allen: overnacht in de schaduw van de Almachtige.

Ambtsdrager: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,

Allen: Hij is een schild, een muur om je heen.

Lied 561, 'O liefde die verborgen zijt', vers 1 (allen), vers 2 (cantorij), vers 3 (allen), vers 4 (cantorij) en vers 5 (allen)

Gebed

*Op deze dag lezen we gedeeltes uit het evangelie naar Lucas. Uit de NBV21.*

*Telkens gevolgd door coupletten uit een Passielied van Sytze de Vries bij het Lucasevangelie – op een melodie van Matthias Havinga.*

Passielied, vers 1 (cantorij) en 2 (allen)

Lezing: Lucas 22: 39-46

Passielied, vers 3 (allen)

Lezing: Lucas 22: 47-62

Passielied, vers 4 (cantorij) en 5 (allen)

Samenvatting van Lucas 22:63 t/m 23:12

Lezing: Lucas 23:13-25

Passielied, vers 6 (cantorij) en 7 (allen)

Lezing: Lucas 23: 26-31

Passielied, vers 8 (cantorij)

Lezing: Lucas 23: 32-43

Passielied, vers 9 (allen) en 10 (cantorij)

Lezing: Lucas 23: 44-46

De Paaskaars wordt gedooft

Passielied, vers 11 (allen)

Lezing: Lucas 23: 47-49

Als onze gebeden op de Goede Vrijdag zingen wij een Kyrie-litanie: lied 300b (coupletten door cantorij; allen kunnen het 'Heer, ontferm u!' meezingen)

Moment van meditatie bij een verbeelding van Rembrandt



Lied 585, 'Waar was jij' (Aanklacht onder het kruis)

Gebod om zegen

Lied 590, 'Nu valt de nacht', vers 1 (cantorij), vers 2 (allen), vers 3 (cantorij), vers 4 en 5 (allen)

Stilte

Morgen is het Stille Zaterdag.

Tekst voor de Stille Zaterdag:  
*Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoe ver.  
Wachter, hoe ver is de nacht, de nacht?  
De morgen komt, zegt de wachter,  
maar nog is het nacht.*

Op Paasmorgen lezen we het Opstandingsevangelie als een altijd nieuw begin.